

På gång

Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.

Bad

Mona Eriksson
måndagar kl 18-21

Gympa

Gympasalen
måndagar kl 18:30

Stavgång

Ånäset
onsdagar kl 18:30

Trivselbingo

Gastsjön bygdegård
onsdagar kl 18:45

Familjegudstjänst

Hällesjö kyrka
sön 30 april kl 11

Valborgsmäss

Albacken
sön 30 apr, bingo 19.30,
Brasa 21, dans till 01

Valborgsfirande

Folkets Hus Hällesjö
Pub
sön 30 apr

Valborg på Ånäset

Hällesjö-Håsjökören
sön 30 apr kl 19

Söndagsgudstjänst

Håsjö nya kyrka
Konfirmandläsning
sön 7 maj kl 11

Kälarne Jazz&Blues

Hacke Björkstén - Ulf
Johansson Werre Duo
Östjemten
fre 12 maj kl 19

Söndagsgudstjänst

Hällesjö kyrka
sön 14 maj kl 11

Söndagsmessa

Håsjö nya kyrka
sön 21 maj kl 11

Hällesjödagen

lör 27/5

Bakskola

Västnede
lör 10 juni kl 9
sön 11 juni kl 9

Gunder Häggloppet

lör 17 juni

Hällesjö Byakamp

se www.hallesjo.se
lör 8 juli

Vill Ni vara med i Destination Bräcke?

Kontakta Bräcke Turism, Box 190, 840 60 BRÄCKE, 0693-100 00

Utgivningsplan 2006

Nr 5: 24/5, manusstopp 17/5.

Nr 6: 28/6, manusstopp 21/6 (OBS! Ändrat datum)

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.

Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, utkommer den 24 maj. Manusstopp 17 maj.

Kontaktperson:

Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

KälarneNytt

En tidning för Kälarnebygden

årgång 2 nr 4
april 2006

Allmänt möte tisdag 2 maj kl 19 på Östjemten

Har du idéer om bygdens utveckling?

Styrelsen för Kälarnebygdens kooperativa förening inbjuder till allmänt möte om Kälarnebygdens utveckling. Styrelsen kommer att presentera vad man jobbar med just nu, bl a

- Informationstavlor vid infarterna till Kälarne
- Fortsatt städning och uppröjning av samhället
- Redovisning av insamlingen till "Självrisk Bilisten"

Styrelsen vill gärna ha idéer och uppslag till nya projekt att arbeta med, allt för att skapa bara förutsättningar för att bo och verka i Kälarnebygden.

Kom med förslagen på mötet!

VÄLKOMMEN!

Bilisten Kälarne

Bilisten i Kälarne, i folkmun Macken eller Shell, byggdes 1957 av Birger Nilsson, den klurige.

Macken, med tillhörande verkstad, övertogs sedermera av Folke Söderin o Sten-Erik Lydén, drevs vidare av Söderin som senare sålde till Jan Staaf. Staaf byggde ut och moderniserade butiken med hjälp av Lennart Jonssons byggfirma.

Året 1982 klev den lille, snabbe Ernst Fagerberg in i bilden. Han hade då drivit BP på Södervägen några år (Ansjö Skogsröjningars nuvarande lokaler). För att få detta koncept att fungera anställde han sin bror Thord och sin son Håkan. Ernst har, är och kommer alltid att vara lugn och ödmjuk. Vi, Håkan och Thord, har en suverän arbetsgivare.

Macken drabbades av brand onsdagen den 5 april. Hela butiken blev utbränd, men tack vare en snabb insats av räddningstjänsterna från Kälarne, Hammarstrand och Stugun släcktes eldhärden snabbt och effektivt.

Vi har i Kälarne ett mycket väl fungerande skydds nät. Inom loppet av tre timmar från det branden var släckt hade kyrkoherden kontaktat oss med den vertikala hjälpen,

banken med den ekonomiska hjälpen och doktorn undersökt och lugnat Ernst.

Vi har nu, tre veckor efter branden, butiken igång i provisoriska utrymmen med ett något mindre utbud än före branden. Vårt sortiment just nu är bensin, diesel, oljor, tillbehör, minilivs, konfekt, läsk, öl, ATG och Svenska Spel.

Saneringen är slutförd, sånär som verkstan, som kommer att saneras denna vecka. Ombyggnationen har påbörjats.

Vi vill tacka för allt det stöd som Ni, våra kunder, stora som små, givit oss. Det betyder enormt mycket för oss i den stora uppförbacken som väntar.

Glöm inte sommardäcken!

Snacka med Håkan, han byter åt er, säljer åt er och han är snabb!

Våra öppettider:

Må - fre	7:00	- 19:00
Lö	9:00	- 19:00
Sö	10:00	- 19:00

Ernst, Thord o Håkan Fagerberg

PS! Den insamling till självriskan i brandförsäkringen för Bilisten, som Jan Danielsson initierat via Kälarnebygdens kooperativa förenings bankgiro, har hittills (21/4) gett 24.500 kr. *Elisabet Barchéus Näslund DS!*

A-K DAHLQVIST Hälsokonsult

Hej Anna-Karin, jag läste i tidningen att du har startat ett företag, A-K DAHLQVIST Hälsokonsult.

Ja, jag vill utveckla mina idéer om hälsa – hälsa är för mig att tänka på det friska. Jag är utbildad sjuksköterska och har jobbat som distriktssköterska under många år. Nu vill jag utveckla mina idéer om att fokusera på det friska hos varje individ.

Hur tänker du göra det?

Jag erbjuder hälsobehandlingar som taktil (beröring) och klassisk massage och just nu håller jag en utbildning i Qigong. Där får deltagarna lära sig att röra alla sina leder och stretcha alla sina muskler. Utbildningen genomförs under åtta övningspass å en timme. Efter utbildningen kan varje deltagare arbeta själv med sitt eget qigongprogram. Nya qigongutbildningar startar till hösten på orter där det finns efterfrågan.

Vilka har du tänkt som kunder?

Allt från företag, kommuner, landsting till privatpersoner.

Hur marknadsför du dig?

Till att börja med siktar jag in mig på den lokala marknaden. Jag informerar om mina kurser direkt till organisationer samt genom affischering och annonsering. Sen brukar nöjda kunder vara ett bra sätt att få nya kunder

Var håller du till?

Jag hyr de lokaler som jag behöver för varje tillfälle.

Ryms det fler idéer i ditt koncept?

Jag säljer också teer och vetekuddar. Till hösten kommer jag att utbilda mig till svampkonsult för att kunna leda svampkursioner.

Christian Sundin

Månadens blomma

Du har kanske nyligen haft besök av någon ung och ivrig majblommeförsäljare. Vet du att denna lilla blomma har varit till stor nytta för många barn genom åren? Nästa år firar den sitt 100-årsjubileum. Majblomman uppfanns år 1907 av Beda Hallberg i Göteborg. Hon kom på den enkla men geniala idén att låta barn sälja en liten blå blomma för 10 öre till hjälp i första hand åt tuberkulossjuka barn.

Jag träffar Ingalill Orädd, som är ordförande i Kälarne majblommeförening, för att få information om verksamheten i dag.

Hur är majblommeförsäljningen organiserad i Kälarne?

- Vi är en av 800 lokalföreningar i Sverige och vi har en styrelse som består av sju personer med god kännedom om samhället och nära kontakter med skola, skolhälsovård och socialtjänst. Alla i styrelsen har tystnadsplikt. Majblomman är landets största barnhjälpsorganisation och den har som uppgift att hjälpa barn med svårigheter på grund av sjukdom, funktionshinder och sociala missförhållanden. I fjol såldes majblommor för 38,5 milj i Sverige, varav 14 000 kronor i

Kälarne. 45 % skickas till riksorganisationen. Resten används lokalt. Blomman säljs av klasserna 1-5. I år har vi 1000 småblommor som ska säljas. De ivrigaste försäljarna brukar finnas i klasserna 1 och 2. Varje klass får 10 % av sina insamlade medel till klasskassan. Det som sedan är kvar delas ut till barn här i vår bygd.

I fjol kunde vi dela ut 12 000 kr, då vi hade pengar kvar från året före.

Hur går ni tillväga när ni fördelar pengarna?

- Oftast får jag förslag från skolpersonalen. Sedan är det styrelsen som beslutar om utdelning. Vanligtvis delar vi ut fyra gånger per år, alltid till jul och skolavslutning. Det är mycket viktigt att pengarna verkligen kommer *barnet* till godo. Det brukar fungera bra här eftersom vi har så god personkännedom. Den här verksamheten passar ju bäst i det lilla formatet.

Vilka är dina viktigaste uppgifter som ordförande?

- Jag samordnar och ser till att allt fungerar, men det viktigaste är att göra barnen medvetna om att det

finns barn som behöver hjälp även här hos oss. De tror lätt annars att hjälpverksamhet bara behövs i krigs- och svältdrabbade länder som man ser på TV. Jag tar mig god tid att gå omkring i klasserna och prata om solidaritetstanken, nämligen att barn kan hjälpa barn. De blir oftast mycket förstående efter samtalen. Ett problem är att det börjar bli svårt att sprida försäljningen ut till alla byar. Det finns inte barn överallt längre.

Vilket budskap vill du helst sprida till ortsborna genom KälarneNytt?

- Jag vill att alla ska känna till vår verksamhet och att det finns pengar att söka hos Majblomman. *Den som vill söka bidrag bör vända sig till Ingalill för att få hjälp med formaliteterna!*

På riksplanet har Majblomman en omfattande verksamhet med forskning och hjälp till barn i utsatta situationer. Mycket om detta finns att läsa på hemsidan, www.majblomman.se.

Majblomman äger en sommargård, Galtarö, i Bohuslän. Tidigare stödde Majblomman kolonierna på västkusten, där många vuxna härifrån tillbringade sommarveckor i sin barndom. En av veteranerna i Kälarne Majblommekommitté, Ingrid Nygren, berättar om hur hon sommaren 1949 reste helt ensam med en barngrupp till Galtarö. Hon var aktiv i kommittén i närmare 30 år. När hon slutade belönades hon med ett förtjänstecken, en permanent majblomma i metall. Den blomman bär hon med stolthet.

Runa Westman

FöreningsNytt

Kälarne IK

Kälarne IK har haft årsmöte och till styrelse för 2006 utsett: Michael Löfgren, ordf
Karin Göransson, sekr
Ingela Andersson, kassör
Lotta Lundh, vice ordf

Tomas Löfstedt
Lisbeth Andersson, suppl
Stefan Söderberg, suppl
Joel Dahlqvist, suppl
Magnus Lundin, suppl

Skotersafari 2006

Tidigt denna skotersäsong bestämde sig Kälarne skoterklubb för att ordna skotersafari och årsmöte samma dag precis som året innan. Man hade utlovat en riktig vinter med mycket snö så förutsättningarna tycktes givna. Det visade sig vara vissa problem med att finna lämpligt datum, då många andra evenemang skulle hållas och helgerna inte är så många och så långa under vårvintern. Till slut fastnade vi för lördagen den 1 april. På söndagen veckan innan såg det emellertid ganska dystert ut. Alla sydslutningar låg bara. Många hade börjat elda av torrt fjolårsgräs och det var riktigt svårt att komma ihåg hur snö egentligen ser ut. Krisen var nära för skoterklubbens styrelse. Skulle vi ändra programmet från skotersafari till stavgång på gräset i svedjebacken? På söndagskvällen började vi offra till gudarna och se – på måndagen började det snöa. Och vad det snöade sen! Det höll på oavbrutet fram till fredag. Det skulle bli skotersafari i alla fall. Lördagen kom med solsken från en klarblå himmel och vid Bilisten samlades ett tjugotal skotrar. Färden gick över Hemsjön via Övsjön, upp mot Västerholmtjärn,

Ringsjön, Sicksjön och tillbaka till Hemsjön och svedjebacken. På vägen var det fem stationer, där man skulle utföra tävlingsmoment. Dessutom fanns efter vägen 31 stopp med frågor. Solen värmdes ganska gott, och de som skulle springa med snöskor hann bli ganska blöta inifrån i sina flytoveraller. (Det är därför de kallas flytoveraller). Vid svedjebacken hade Kälarne IK ordnat med servering och grillning av hamburgare. Därefter vidtog en backtävling på skoter i svedjebacken. Backtävlingen arrangerades i samarbete med FMCK. Man kan beskriva det som en slalomtävling på skoter, som går både upp och ner. Upp och ner gick det. En del körde fast i nedförsbacke, någon körde race nedför och gränslade käpparna i 85 km/tim. En person bar skotrarna både uppför och nerför. Efter backtävlingen hölls årsmötet i kaféet i slalombacken. En mycket vacker och händelserik dag började nalkas slutet. Vinnare i skotersafarin blev lag Fjolårsvinnarna bestående av Lars Bengtsson och Sören Lindström. De vann trots att skjutningen var skröplig.

Vinnare i backtävlingen blev Andreas Wiklund och David Sandelin. Det var en fröjd att se dem dansa runt käpparna. Vinnare blev också alla deltagare som fick en härlig dag i vårvintersolen. Hela dagen blev mycket lyckad också till stor del tack vare de eldsjälarna som ordnat safarin, sladdat leden, gjort frågorna, satt ut käppar och mycket mycket annat, nämligen Peter Jonsson och

Loppan. Efter årsmötet kan man konstatera att skoterklubben i högsta grad är levande och att det kommer en ny säsong med ny safari. Då hoppas vi få se alla som var med i år liksom alla som missade årets höjdpunkt.

Eje Åhlander
Kälarne skoterklubb



Bytesmarknad

i Svedjebacken

söndag 30 april

Köp och sälj cyklar, sport- och friluftsutrustning i gott skick

10.00 - 11.00 Inlämning
11.00 - 13.00 Försäljning

Välkomna hälsar Kälarne IK
www.kalarneik.com

Fika!

Harutänkt på

vilken vacker infart vi har, eller kunde ha, till Kälarne när man kommer från Östersundshället! När man passerar Storövsjön och Hemsjön med det vackra Övsjöberget resp Västanede by i fonden. Om inte det vore så mycket ris som står i vägen! Detsamma gäller när man kommer från Bräcke. Tänk om den vackra Ansjöbyn kunde ses från vägen när man passerat Mellansjön!

Christian Sundin