

På gång

Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.

Måndagsgympa

Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Boule

Ånäset
ons kl 11

Jazz&Blues

Sollefteå Swing'n Sweet
fre 31/8 kl 19

Fotboll

Kälarne-Ås
lör 1/9 kl 15

Fotboll

Kälarne-Stugun
lör 15/9 kl 15

Jazz&Blues

Jan Allan m fl
tors 20/9 kl 19

Fotboll

Kälarne-Tandsbyn
lör 22/9 kl 15

Bio

The Simpsons Movie (7
år)
sön 23/9 kl 18:30

Bio

Transformers (11 år)
sön 30/9 kl 18:30

Jazz&Blues

Chris Hiatt Band
tors 27/9 kl 19

Matdag

Tossengården
lör 29/9 kl 15

Jazz&Blues

Fredrik Lindborg
kvartett
ons 10/10 kl 19

KälarneNytt

En tidning för Kälarnebygdens

årgång 3 nr 6
aug 2007

Föreningen köper Fällströms



Kälarnebygdens ek förening har skrivit köpeavtal med ägarna till Fällströms gamla fastighet i Kälarne (mitt emot Röda skolan). Föreningens avsikt med köpet är att riva byggnaderna och städa tomt.

I huvudbyggnaden har, förutom lägenheter, funnits livsmedelsaffär, blomsterhandel och klädaffär. På gården stod tidigare ett slakteri där Fällströms erkänt goda korvar tillverkades. Den tomt, norr om den nuvarande byggnaden, som slakteriet stod på tillhör numera Bräcke kommun.

Föreningen avser, sedan köpet fullföljts,

att annonsera ut byggnaden till rivning. Möjligheter kommer att finnas att ge anbud på hela rivningen eller på rivning av enskilda byggnadsdetaljer

. Annonsering beräknas ske i slutet av september i KälarneNytt, genom affischer på byn samt på Blocket.

Upplysningar om byggnaden kan fås av föreningens ordförande, Michael Löfgren, tel 0696-40301 (kvällstid) eller 070-666 56 74.

Stöd föreningens arbete genom att lämna ett bidrag till rivningen i de bössor som finns på ortens affärer!

Redaktörn



Fotboll div 4

**Miss inte årets sista
hemmamatcher**

Se tid och motstånd ovan!

Stöd KIK - Köp Bingolotter!

KälarneNytt har bytt plats på nätet

Vi finns nu på

www.kalarne.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 7, utkommer den 26 sep.

Manusstopp: 19 sep.

Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Berättarglädje i Rotsjö

Många skogsbyar i Norrland, riskerar att avfolkas. Under 50-60-talen flyttade unga till tätorter för att få sin utkomst. Men det betyder inte att byarna förlorat sitt värde eller kommer att försvinna. De kommer att få en viktig funktion som rekreationsort i dagens samhälle med buller och jakt. I Rotsjö finns ett fåtal personer kvar i byn året runt. Om sommaren lever dock Rotsjö by upp då tidigare bybor kommer tillbaka. En vecka under sommaren samlas alla till gemensamma aktiviteter för byns bästa. Hittills har vi genomfört en mängd olika projekt som att röja skogsvägar och stigar, skaffa bryggor till badstrand- en, sätta bytvättstugan i stånd m.m. Berättandet flödar alltid när vi träffas. En del av materialet har nu sammanställts till en bok med titeln ”Rotsjö – en skogsby i östra Jämtland”. Den är en intressant och roande läsning även för

den som inte är bekant med byn. Händelser, roliga som tragiska, sätts in i sin miljö i byns omkring 200-åriga historia. Läsaren får veta lite mer om det tragiska mord som inträffade 1878. Storskiftet tog i Rotsjö hela sju år att genomföra. Även nuvarande generation har många ärvda och självupplevda minnen att berätta. Boken finns att köpa på ”Nyhemsboa” Träffpunkten, Kälarne bibliotek och Bräcke turistbyrå. Priset är 250 kronor. Det går också att beställa den via mail till lisron@ettnet.se. Porto tillkommer då. Behållningen går oavkortad till Rotsjö byalag. En bystuga behöver byggas då det redan blivit alldeles för trångt vid våra glada byfester och vi gärna skulle vilja kunna ta emot gäster, i synnerhet från grannbyarna.

Lisa Rönnberg
Sekreterare i Rotsjö Byalag

Välkomna till Kälarne

Sharon och Jan-Erik Persson

Sharon och Jan-Erik har flyttat in på Norrvägen 2G i Kälarne, gamla rektorsbostaden. KälarneNytts utsände hälsar på paret och ställer frågan:

Vad har fått er att flytta till Kälarne?
Vi bodde tidigare i Mullsjö i Västergötland och ville flytta norrut. Vi letade på Internet efter hus och valde mellan två alternativ, Hoverberg och Kälarne.

Det blev Kälarne.

Har ni nån anknytning till Jämtland sen tidigare?

Jan-Erik: Min mor är från Norderön och vi brukar vara där ibland. Jag har också bott i Mörsil en period av mitt liv. Den här delen av Jämtland okänd för oss.

Sharon: Jag är från Oklahoma, USA och kom till Sverige och Mörsil i maj -98.

Hur träffas man om de ene bor i Mörsil och den andra i USA?

Vi fick vår första kontakt via Internet och sedan kom Sharon över till Sverige och vi gifte oss.

Känns det bra att ha flyttat hit?

Vi trivs utmärkt här. Vi uppskattar naturen, luften, miljön och alla trevliga människor vi möter.

Vad kommer ni att syssla med i Kälarne?

Sharon är förtidspensionerad p gr av en

arbetsskada i vänster arm. Hon har tidigare arbetat som ekonom och revisor. Hennes stora hobby har varit sömnad och broderier men det är svårt att fortsätta med det nu. Jan-Erik har ett förflutet som datatekniker och har sålt och installerat datorer samt reparerat. Han har planer på att dra igång en liknande verksamhet i Kälarne. Hans stora fritidsintresse är kanoting och han vill gärna utveckla detta i Östjämtland. KälarneNytts utsände tackar för samtalet ute på den veranda där paret Persson ofta ses sitta och njuta av den vackra sommaren. En veranda som från början byggdes mot öster men när huset flyttades närmare vägen blev en veranda mot söder.

Redaktörn

UG

Som tidigare år kommer ungdomsgården inte att öppna i slutet av september. Under våren var det väldigt stökigt både inne och ute på ungdomsgården samt på skolan och ute i samhället. Med diverse nedskräpning, glaskrossning och skadegörelse. Det ligger i allas intresse att sådant inte förekommer. Under sommaren har skadegörelsen och nedskräpningen i vårt samhälle fortsatt och detta är så tråkigt.

Vi planerar att öppna UG under senare delen av hösten under förutsättning att den meningslösa nedskräpningen och skadegörelsen upphör. Detta gäller både på skolan och ute i samhället.

Det finns som vanligt möjlighet att låna UG till bla barnkalas. Vi tar också tacksamt emot namn på några föräldrar som är villiga att ta över ansvaret av att driva och sköta ungdomsgården.

Vi önskar er alla en fin höst.

Susanne, Mia, Stefan och Kent

Kälarne sjukstuga

En kort historik

På 50-talet började det planeras för ett långvårdssjukhus i Kälarne. Det fanns, i stort sett, inga i Jämtlands län.

På vägen mot Ansjö finns ett vackert hus lite oppbacken, man får en känsla av att man hämtat det från en sagobok. Där bodde Birtta Koltjes, en pensionerad sjuksköterska. Hon skänkte tomten som Kälarne sjukstuga byggdes på. Den 4 okt 1960 invigdes två avdelningar med 29 långvårdsplatser på varje avdelning, ett BB med sju platser, en hälsocentral, ett kök med personalmatsal samt en liten lägenhet där föreståndaren för huset bodde.

Den första läkaren hette Sperber. Sedan han flyttat till USA kom doktor Per Uddén. Han bedrev forskning vid sidan om sitt läkararbete och byggde den första Permobilen under sin tid här i Kälarne.

I mars 1963 när jag kom till sjukstugan låg det patienter från Kall, Järpen, Häggsjövik, Östersund samt olika platser i Härjedalen och från kommunerna runt Kälarne (Kälarne var egen kommun då). Hälsocentralen i Kälarne jobbade ihop med den i Hammarstrand där då Finn Rost verkade. Läkarna jobbade 14 dagar, dag och natt, på sina hälsocentraler. Varannan helg hade de båda centralerna. På det viset hade de en ledig helg var 14:de dag.

Det fanns ingen tidsbeställning, patienterna kom och anmälde sig i luckan, blev uppskrivna i en bok med namn och födelsens samt vad de sökte för. Min första dag var det 102 namn i

boken. Men läkaren träffade inte alla, många skulle ta prover, andra skulle röntgas. C:a hälften träffade läkaren.

Det var en intressant tid med Per Uddén. Vi fick lära oss mycket och därför var det ett hårt jobb. Åtta-timmars arbetsdag existerade inte, man jobbade tills allt var klart, t ex till kl 24 på natten men hade betalt för åtta timmar. Men det gjorde man gärna för vi trivdes. Uddén var bl a expert på bensår. Patienter med bensår kom från Västerbotten, Lappland och Hälsingland och blev alla botade. Tyvärr tyckte inte Landstinget och Kälarne kommun om Uddéns forskning eller hans tillverkning av Permobilen så därför flyttade han till Timrå där en stor fabrik sattes upp. Permobilen är stor idag, det finns filialer i flera länder i världen.

Det fanns sjukvårdsbiträdeskurser under flera år här i Kälarne. Många flickor har blivit kvar här efter utbildningen, en del för jobbet, några har hittat en livspartner. 1967 lades BB ner och vi fick ambulans hit. Den försvann senare när Bräcke och Hammarstrand fick sina ambulanser. Köket och matsalen togs bort. En ny huskropp byggdes upp för avd I+II, gamla II:an blev demensavd. Hälsocentralen flyttades till gamla I:an och BB blev skola. I källaren fanns en fin gymnastikavd.

Vi har haft tur som fått ha läkare under långa tider och att det löstes för två år sedan när det såg svårt ut. Av de 58 patienter som det börjades med har det reducerats mycket. Men huset, som hetat

Kälarne sjukstuga och idag heter Tallgläntan, har givit många god vård och givit många kvinnor och män arbete. Vi skall vara stolta över denna byggnad och om tre år fyller den 50 år. Den är vård att firas då!

Lizzy Larsson

MUSIKUNDERVISNING OCH KÖRSÅNG

i Hällesjö-Håsjö församling
börjar i september:

Fri musikundervisning
kyrkorgel, piano eller sång
Barn och unga i första hand.

Barnkören startar igen!

Ålder klass 1-4, prel onsdagar efter skolan.

Vuxenkör!

Vill du sjunga i stämmor med andra?
Nybörjargrupp startar om intresse finns.
Hällesjö-Håsjö-kören tar emot nya sångare, både män och kvinnor.

Nyfikna ringer till kantor Astrid Blomqvist
för upplysningar och anmälningar

070-374 33 33

Vissteruatt Runa Westman nästan har sålt slut på sin debutbok om krigsbarn i Jämtland. Fortfarande finns några exemplar kvar. Boken kan köpas hos Runa, på Grannäset eller på biblioteket i Kälarne.

Medlemsinfo Kälarnebygdens ekonomiska förening:

120 enskilda, föreningar och företag har valt att gå med som medlemmar och därigenom stötta föreningen arbete med att utveckla bygden.

	Enskild	Förening	Företag
Insats	50	100	500
Årlig medlemsavgift	50	100	200

Bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, Elisabeth Barkéus-Näslund

Slakten Westmans i Västane har haft släktträff i sommar. Här är en bild från Mon i Västane. På bilden finns några Västanebor: Marta, Runa och Martti Westman



Högsommarafton vid Ansjöns strand

I den ljuva julikvällen
glittrar Ansjön i den långsamt nedåtgående solens sköna strålar.
En svag bris griper och fångar vattnet
med ett kluckande ljud mot den skrovliga stenhällen.
Bryggorna gnäller och gungar i fångenskapen med sina pålar.
På Ånäset har sommargästen ställt upp husvagn, tält
och lagt ut fällen.

I fjärran hörs en tutning, en signal.
Vid Mellansjön den ljuder
det långa godståget en vägövergång
just passerat har.
Aftonens stillhet bryts av det väldiga
godstågets gnisslande och vinande tal.
Alldeles strax passeras station och vägport i Kälarne
och i nästa ögonblick tåget mot Håsjö och Långsele far.
Stillheten lägger sig åter över vår vackra trakt,
i väntan på nästa järnvägsfrakt.

I aftonens skimrande ljus stävar en motorbåt mellan
Näs och Orrnäs mot vacker strand.
Motorljudets knattrande följer vattenytan till det sköna Ånäsets land.
En tavla, ett panorama i syd
du behagliga Ånäs framför dig har.
I öster Ansjöbygdens gröna ängder blickar mot dig.
I söder Näsbergets hätta.
I väster blånande berg var för sig.
Aftonens rosa ljus vårt sinne så innerligt tar.
Långt ut vid holmen hörs sjöfågeln skrån
över Ansjöns vatten.
Bygden väntar in den mörknande julinatten.

*Författad av Ingemar Angell,
tidvis boende på Villavägen 12, Kälarne*