



KälarneNytt

En tidning för Kälarnebygden

årgång 7 nr 4
augusti 2011

Jämtland, vårt andra hemland

I år är det 39 år som min man och jag reser till Sverige på semester. Hemsjön och Svedje är alltid målet. Här trivs vi mycket bra, här träffar vi våra vänner igen och alltid har vi känslan: nu kommer vi hem igen efter ett helt år. Det blev "Liebe auf den ersten Blick", kärlek vid första ögonkastet, när vi kom hit 1972 för första gången.

För min man och mig har Sverige varit ett drömland sedan vi var barn. När jag var 12 eller 13 år fick jag en barnbok som julklapp, "Ingrid und der Bär", Ingrid och björnen. Det är en berättelse om en svensk flicka som föder upp en liten björnunge hennes pappa hade räddat undan en skogseld, där björnmamman omkom. Boken förtrollade mig mycket, så jag tyckte att det skulle vara trevligt att resa till Sverige en gång. Men det där landet var så otroligt långt bort och på femtiotalet

var det verkligen bara en dröm att resa dit.

Men den dagen kom, då drömmen blev verklighet. 1970 bestämde min man och tre kompisar att de skulle resa till Skandinavien några dagar. De hade planerat att först resa genom Norge till Narvik och sedan även några dagar till Sverige, då en av dem hade varit på älgjakt hos Rune Jonsson i Håsjö.

Tyvärr var de inte så välkomna i Norge. Skälet var säkert att tyska soldater hade varit i Norge under andra världskriget. De fyra karlarna bestämde sig redan efter två dagar att resa till Sverige, där de fick några mycket trevliga dagar tillsammans med Rune. De låg över i det gamla hotellet i Kälarne. Man hade redan börjat riva ner det, men allt arbete stoppades då, så det gick att bo där fastän golvet redan saknades.

Min man kom tillbaka från resan

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av
BERIT och BERNT KÄLLSTRÖM

helt begeistrad och sade: ”Dit ska vi åka på semester hela familjen!” Så började vi planera. Det var inte så lätt att hyra en stuga i precis den där trakten. Men vi hade tur och hittade en stuga vid Hemsjön i Västnede. Första semesterresan var 1972 i slutet av juni. Våra pojkar var då nio och sex år gamla. En familj som vi är goda vänner med följde också med oss. Vi upplevde några härliga semesterveckor med fint väder. Nästan varje dag var det fiske, promenader i skogen, båtturer och bad i sjön. För första gången upplevde vi nu de fantastiska ljusa nätterna. Det var det märkligaste för oss.

Våra hyresvärdar, Anna och Arne Nilsson, var mycket vänliga och snälla mot oss och bjöd på kaffe. Tyvärr var det svårt med språket. De pratade varken engelska eller tyska och vi kunde inte svenska. Så kom Arne en dag till stugan med Folke Höglund. Han och frun Margrete kunde bra tyska, så de fungerade som tolkar. Det var så roligt. Vi var goda vänner många år, tills de dog. Också Ingrid och Tycko Lydén med sonen Bo träffade vi, de var ju våra närmaste grannar, och en lång och trevlig vänskap började.

1975 såg jag en annons i vår tidning. På folkhögskolan i Giessen, en mil från vår by, kunde man läsa

svenska. Så började jag att lära mig svenska. Det gjorde jag i många år. Nu går jag inte längre på kursen, men jag prenumererar på tidningen Femina, så att jag inte glömmer bort språket.

Efter tio år i Arnes stuga sålde han den och vi flyttade åt andra sidan sjön till Runa och Martti Westman och hyrde deras stuga. Så det är alltså 29 år nu som vi bott där under semestern och vi trivs mycket bra där.

Vi njuter av våra semesterveckor i lugn och ro, vi tycker om naturen, landskapet, människorna, ”vår sjö”, skogspromenader och vi plockar bär, fiskar, träffar folk under promenaderna eller går på auktion.

Långtråkigt är det aldrig för oss. Också våra söner kommer hit. Och barnbarnen tycker om Sverige hemskt mycket och är ledsna när semestern är slut och vi reser hem.

Så hoppas vi att vi fortfarande är friska för att orka den långa resan hit ännu några år. Det är den stora önskan vi båda har.

Doris Sauer

Ruttershausen

Tyskland

Kälarne gymnastikförening 40 år

Den 26 maj 2011 firade Kälarne gymnastikförening 40-årsjubileum. Inför firandet hade vi bjudit in Susan Lanefelt som höll en föreläsning i Biolokalen, ca 80 personer kom för att lyssna och inmundiga kaffe och smörgås gjort på hembakat hälsobröd.

Kälarne gymnastikförening bildades den 31 mars 1971, föreningen beviljades inträde i Svenska gymnastikförbundet den 26 maj 1971.

De gymnastikverksamheter som föreningen har anordnat genom åren har varit Jazzgymnastik för damer och flickor, Mamma- barn-gymnastik, Barn-gymnastik, Motionsgymnastik för damer och herrar, Volleyboll för pojkar, Gymnastik med bollar och vimplar för flickor, Husmorsgymnastik, Pensionärsgymnastik, Cirkelträning och volleyboll för damer och blandad grupp, Jazz-motion, Knattegymnastik, Jazz och redskapsgymnastik för flickor, Fri aktivitet i skolan, Aerobics, FunkJazz och Vatten-gympa, Föreningen tog initiativ till iordningställande av terrängbanor i Kälarne, Håsjö, Västanede, Hällesjö, Sörbygden, Albacken och Ljungå i samband med Kälarne kommuns arrangörskap av Motionslandskampen Sverige-Finland sommaren 1971.

Ledare för de olika verksamheterna har varit: Ingrid Antonsson, Gittan Wallin, Maud Eriksson, Håkan Kjellin, Mait Brandelius, Bibbi och Sten-Erik Lydén, Aina Johansson, Ronny Staaf, Birgitta Staaf, Ingegärd Karlin, Bo Kristoffersson, Mats Lindström, Gun Svedevall, Eva Persson, Gudrun Gustafsson, Christina Stenling, Ulf Stenling, Lena Andersson Blom, Monica Ljungberg, Gittan Amrén, Inga-Lena Åslin, Marita Nilsson, Bibbi Eriksson, Oddbjörn Eriksson, Julia Wallin, Ann-Katrin Stagervall, Erja Flatmo, Åsa Johansson, Frida Smedberg, Jessicka Nilsson, Marie Wiksten, Kristina Lundin, Berit Nordlund och Gudrun Amrén.

Den 6 juni 1977 överlämnades Svenska gymnastikförbundets distriktsförtjänsttecken, guldmedalj, till Mait Brandelius och Ingrid Antonsson för långvarigt, förtjänstfullt och uppoffrande arbete för den frivilliga gymnastiken inom distriktet och föreningen. Överlämnandet skedde i samband med gymnastikföreningens avslutningsprogram i Kälarne föreningshus. Ett referat från sammankomsten gick senare att läsa i Svenska gymnastikförbundets officiella tidskrift. 1987 tilldelades Monica Ljungberg och Christina

Johansson Svenska gymnastikförbundets distriktsförtjänsttecken, guldmedalj.

Vid föreningens 10-årsjubileum delades plaketter ut för 10-årigt flitigt deltagande i gymnastikgrupper. De som tilldelades dessa plaketter var Ingrid Lydén, Märta Staaf, Tora Westberg, Astrid Adolfsson och Gun Nilsson.

I början av 1990-talet grundlades begreppet "Måndagsgympan". Den leddes under 20-års tid av Bibbi Eriksson.

Under år 2004 överfördes ledarskapet successivt från Bibbi Eriksson till Marie Wiksten och Kristina Lundin. De ledde redan cirkelträning på torsdagar och hade även träningspass för Räddningstjänsten. Hösten 2008 startade Kom i gånggympan.

Under årens lopp har deltagarantalet varierat mellan 64 och 129 personer. Under hösten 2010 deltog några personer i "Fler i förening" som anordnades av Bräcke kommun och Studieförbundet vuxenskolan. Där diskuterades ledarfrågan och 40-årsjubiléet.

Marie Wiksten arbetar under en period på annan ort och har därför fransagt sig ledarskapet.

Kristina Lundin har tillsammans med Gudrun Amrén hållit i ledarskapet för Måndagsgympan och Ann-Katrin Stagervall och Berit Nordlund har hållit i ledarskapet för Kom i gånggympan. Som avslutning i våras bjöds Tove (från Friskis o svettis) in och höll i Måndagsgympan med dans.

Hösten 2011 innebär en liten förändring för verksamheten: Måndagsgympan kommer att ledas av Kristina Lundin och Gudrun Amrén, tiden kommer att senareläggas till kl.19.00 (alltså senareläggas 30 minuter), ca en gång/månad kommer Tove eller någon annan ledare från Friskis o svettis att hålla i ledarskapet. Kom i gånggympan kommer att ledas av Ann-Katrin Stagervall och Berit Nordlund, tiden kommer där också att bli kl. 19.00. Datum för höstens gympa kommer att anslås på ICA och Bilisten.

Sammanställt av Berit Nordlund



Stilstudie från Komigånggympan

Bild: redaktören, nr 3 fr. v.

Finns det Någon som kan ställa upp och arbeta ideellt på Kupan i Kälarne någon dag i veckan under augusti och september när Lizzy behöver vara ledig?

Kupan är öppen måndag, onsdag och fredag 10.00 – 15.00.

Välkommen till ett meningsfullt och intressant arbete!

Anmäl ditt intresse till Karin Enmark

tel. 0696 40677 eller 076 1020143

HUNDRAÅRSJUBILEUM

Håsjö nya kyrka firades under veckan 4/7- 10/7 2011.

Veckan inleddes med musikkväll av VioMarie och på onsdag var det orgel-konsert med John Strandin, Nils Frändén och Oliver Ferm.

Två underbara kvällar.

Det var öppen kyrka med visning och kaffeservering under jubileumsveckan. Besökarna fick då ta del av alla vackra inventarier som kyrksilver, dopklänningar, brudkronor, mässhakar, antependier, den gamla dopfunten m.m.

Det var med stolthet vi kunde få visa vilka vackra gåvor som hade vävts, sytts och skänkts till kyrkan. Vid jubileumsmässan pryddes altaret av ett antependium som Ester Sundin hade sytt.

Där fanns också ett antependium, tillverkat av Maja Sundin.

En av dopklänningarna hade Ulla Walter sytt och broderat med Jämtlandssöm.

Tack vare församlingsbor som lånade ut fotografier fick vi en omfattande utställning med konfirmationskort, jubileumskort och bröllopskort.

Några foton vill vi särskilt nämna, som bilderna där kyrkans brudkronor hade använts av Runa Westman och Lisbeth f. Sundin samt ett foto av Nils Lydén, som döptes den 22 december 1901, när den gamla kyrkan brann ner.

Veckan avslutades med högmässa som Frida Edh förgyllde med sin sång.

Därefter var det kyrkkaffe med stut och jordgubbstårta. Undertecknad och Monica Ljungberg hade haft god hjälp med tunnbrödsbaket av Kerstin Jonsson.

Tack till alla som bidragit till en väldigt lyckad vecka!

Hälsningar Karin Kvist

En hälsning från sommaren och Håsjögården!

Ännu en sommar har gått fylld av alla aktiviteter i Kälarneområdet. I Håsjö har Håsjögården stått för en del av detta med sommarcaféet som nav. Många gäster har besökt caféet och avnjutit sitt caffè med dopp (hembakt förstås) i caféets fina miljö från förra sekelskiftet. Eller suttit ute och blickat ut över Singsjön i det ovanligt fina sommarvädret. Och vilket väder sen! En äldre person som besökte kyrkan sa: ”Det känns nästan som om somrarna förr i världen.” Vilken sommar! En sådan som man vill ta fram och tänka på när vintermörkret och kylan slår till och vi sitter inne och kurar skymning. Caféet har ett fint samarbete med kyrkan sedan många år så att vi kan hålla öppet samma tider i café och vägkyrka, Håsjö gamla kyrka, till gagn för både kyrka och café. Det är ett långvarigt samarbete mellan Hällesjö-Håsjö församling och Håsjögården, numera byföreningen. Vi ser fram emot detta samarbete ännu många år framöver. I små orter på landsbygden är samarbete mellan föreningar och människor viktigt för att vi ska kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt, samtidigt som det stärker samhörigheten mellan de människor som bor där.

Byföreningen som står för verksamheten heter ”Håsjö SK och Hem-

bygdsförening”. Den har under det senaste året genomgått en rekonstruktion för att på bästa sätt kunna ta till vara byns intressen, där Håsjögården är en av de större uppgifterna. Föreningen har på Håsjögården bjudit på, om vi räknar från påsken, påskbuffé, picknick med kubbtävling och musikunderhållning, allsångskväll. En surströmmingsfest med underhållning kommer att gå av stapeln inom kort, soppkväll med musik är också planerad. Så håll ögonen öppna, det händer saker i Håsjö framöver.

Håsjögården är vandrarhem med självhushåll, vi har festlokal, konferenslokal, lokal för studiecirklar, föreningsmöten osv. Till sist vill vi berätta att vi i byn under föregående vinter haft en studiecirkel där vi samlat gamla kort i byn och försökt identifiera så många gamla bybor som möjligt, från slutet av 1800-talet fram till 50-60-talet. Dessa bilder har samlats in, scannats och datoriserats. Under sommaren har delar av materialet funnits utställt i sommarcaféet, till glädje såväl för utflyttade som fast boende bybor. Bilderna kommer att läggas ut på nätet så att intresserade kan ta del av dem. Vill du se vad som är aktuellt, se hemsidan www.hasjogarden.se
Glad höst i bär- och älgskog!
Berit Backlund

Kams- och marknadsdagen i Gastsjön

blev väldigt lyckad.

Från Bygdegårdens styrelse vill vi framföra vårt varma tack till

- ♦ de 12 knallar som gjorde marknaden till en marknad
- ♦ alla ideellt arbetande medlemmar och övriga som ställde upp och jobbade under dagen
- ♦ alla ni som bakade gott bröd och
- ♦ sist men inte minst tack till alla som gästade oss

Hej!

Återigen har en sommar snart passerat. Och varmt och soligt har det varit. Och regn har vi fått, som tur är. Men oj, så åskan har härjat. Just nu är det fjärde gången som åskan slagit ut det fasta telenätet.

Och problemet är, att det tar så fasligt lång tid innan felet blir avhjälpt. Mellan tre och fem helgfria arbetsdagar. Det verkar, tycker jag, som att det ligger i Telias strategi att fördröja reparationen. Dom vill ju gärna ta bort det fasta nätet.

I Djupröra mitt över sjön har man inte längre nån fast telefoni. Och det är inte nog med att reparationen tar lång tid. När man felanmäler och vill ha personlig kontakt, är det inte ovanligt att väntetiden är 30-35 minuter.

Skandal!

Lätt att man glömmer sitt ärende under tiden man väntar. Har också noterat, att fastän jag inte kunnat bruka telefonen, var fakturan lika dyr.

Tror jag ska bråka lite med Telia om det också.

Märker att jag låter gnällig idag. Skulle vara intressant att höra hur det är på andra håll i regionen. För övrigt är det lugnt på byn, och lammen växer och nypäran smakar gott. Önskar att sommarvärmen dröjer sig kvar än ett tag och att september blir så färgrik och kristallklart väntande och drömmande som bara september kan vara.

Till dess.

Allt gott önskar jag er!

Elisabeth i Örsviken.

På gång

Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör.

Ansjö Bygdegård:

Välkommen till sömnad av
lapptäcken mm!
Första lördagen i varje
månad 9.00-14.00

11/9 sön
11.00 Frihetsmessa i Hällesjö
kyrka
Siv Bergman John Strandin

Biosalongen Kälarne:

Bilar 2
Sön 28/8: 15.00, 18.30

18/9 sön
11.00 Medmänsklig messa i
Håsjö Nya kyrka
Siv Bergman Lotta Norell

Jägarna 2
Sön 18/9: 18.30

25/9 sön
18:00 Enhetsmessa i Hällesjö
kyrka
Lennart Raswill Lotta Norell

Kyrkan:

21/8 sön
11.00 Sommargudstjänst i
Hällesjö Kyrka
Siv Bergman Lotta Norell

Håsjögården:
Lördag 20 augusti 19.00
Surströmmingsfest
anmälan tel 0696 51137

28/8 sön
18.00 Sommarmessa i Håsjö
gamla kyrka
Klara Lundborg Lotta Norell

Fredag 30 september 19.00
Pubkväll
Anmälan tel 070 2080502

Astrids Hälsobod:

Medicinsk yoga startade 15
augusti.
Pågår måndagar, onsdagar och
fredagar. Tid: 07.00.
Plats: Södervägen 35, Kälarne

Promenadyoga startade 16
augusti.
Pågår tisdagar och torsdagar.
Tid: 08.00.
Samma plats.
Telefon 0696 40105
efter kl 21.00

Kälarne Jazz & Blues:

Chris Hiatt
Östjämten
torsdag 29/9

Gastsjön:

Trivselbingo i Bygdegården
onsdagar 18.45
med start 17 augusti

KälarneNytt kan Du också läsa på www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, utkommer den 8/10

Manusstopp: 27/9

Redaktör: Runa Westman, 0696-40516, eller 070-3491209,
e-post runwes@telia.com

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-6665674 eller
0696-40301 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening:

Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och en årlig medlemsavgift.

Medlemsavgifter 2011:

	Enskild	Förening	Företag
Insats (engångs-)	50	100	500
Årlig medlemsavgift	50	100	200

Bankgiro, 5404-9606