



KälärneNytt

En tidning för Kälärnebygden

årgång 10 nr 3

Maj 2014

Maria Kvist

skicklig jazzpianist, sångerska och kompositör.

Hon föddes på Ede för 42 år sedan med mycket musik i blodet från "Kvistan", bl.a. pappa Sune som spelar dragspel, farfar Fridolf som trakterade fiolen och farfarsfar Erik Jonas som var dragspelare. Hon är utbildad vid bl.a. Berklee College of Music i Boston och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och hon har givit ut tre egna album, medverkat i olika jazzgrupper och fått STIM:s stipendium i komposition.

Nu tar hon ytterligare ett steg i karriären genom uppdraget som kapellmästare och pianist i musikalen Chicago, som har premiär på Stockholms Stadsteater, stora scenen, den 19 september. Samtliga musiker i orkestern är kvinnor, möjligen en "tribut" till musikalens båda kvinnliga huvudpersoner, som ingalunda är några snälla flickor utan två damer som tagit livet av sina svek-

fulla älskare och äkta män. Lisa Nilsson och Sharon Dyall gestaltar kvinnorna och Dan Ekborg är deras advokat.

Maria Kvist är med sin skicklighet och enkla framtoning en sann bild av uttrycket "storheten i det lilla". Hon sätter Ede och Kälärnebygden på kartan.

Runa Westman



Denna tidning sponsras av

BIRGITTA GUNNARSDOTTER OCH INGALILL ERIKSSON

Flera nya gårdar och stor folkökning i Kälarnebygden

Det som står i rubriken är sant, men gäller inte nutid utan för en period som började 1755. Mellan detta år och 1762 började tre nya gårdar anläggas i Håsjö socken och fem i Hällesjö. Det var inte dåligt, eftersom socknarna då bara hade 29 hemman och eftersom få nya hade kommit till sedan 1500-talet. Nybyggena i Håsjö socken växte efter hand till Österövsjö, Västerövsjö och Gastsjön (som senare fördes över till Hällesjö socken). I Hällesjö socken tillkom Ljungå, Mjösjö, Hemsjö samt Albacken med två nybyggen. Håsjös nybyggen låg alltså i västra sockendelen och Hällesjös i den södra. Varför? Och varför denna ”ketchupeffekt” 1755 och åren närmast därefter? Jag har kommit fram till att en förklaring är de särskilda förhållanden som gällde för kronans skogar i Jämtland och en annan påtryckningar från ägarna till Ljungå Exportsåg.

Avradsland

1755 fanns det 15 hemman i Håsjö socken och 14 i Hällesjö. Ägarna betalade skatt till staten för marken och skatteskogen eller byskogen sträckte sig uppemot en mil från bebyggelsen (”skattemilen”). Utanför kunde det finnas *avradsland*, som ägdes av kronan men arrenderades av bönderna. Till de fem hemmanen i Svedje och Västanede hörde Svedjelandet (som då var ett stort obebott område, inte en by) som bönderna varje år betalade en daler silvermynt för i arrende (avrad). Det var billigt om man jämför med skatten som var 75 daler per år. Östra delen av Håsjö socken hade inget avradsland, men till Hällesjö socken hörde Hällesjölandet mot två dalers avrad. I praktiken var detta stora område uppdelat mellan Ansjö, Hällesjö och Sörbygden. Systemet med avradsland var en kvarleva från den danska tiden och förekom bara i Jämtland och Härjedalen. I de angränsande landskapen ägde kronan också stora skogar,

som bönderna kunde utnyttja, men där förekom inga arrendeavtal (avradsbrev).

Avvittring

Gränserna i skogarna var ungefärliga och byggde oftast på ”urminnes hävd”, men 1683 bestämde Karl XI att kronans skogar i norra Sverige skulle bli ordentligt avgränsade. Denna gränsdragning har kallats *avvittring* och blev en långdragen historia. Den innebar också att staten tilldelade mark till nybyggare. Så skedde bland annat i Medelpad och Ångermanland, där en del av nybyggarna var finska kolonisationer. Det var inte frågan om välgörenhet från statens sida, utan ett sätt att öka skatteinkomsterna genom ökad odling. För norra Sverige fanns fantasifulla prognoser över vad som skulle kunna åstadkommas med nyodlingar, dikningar, nya grödor och, givetvis, hårt arbete.

De jämtländska bönderna var emot avvittringen. De ville behålla de billiga avradslanden och ville inte ha in nybyggare utifrån, utan behålla lägen för nybyggen till barn och barnbarn. När finnar försökte slå sig ner i obebodda trakter i Jämtland jagades de bort, vid behov med bössans hjälp. 1752 tog statens tålmod med jämtarna slut, nu skulle delar av avradslanden överlåtas till nybyggare. Avvittringen kom också igång tre år senare med början i Fors, Håsjö och Hällesjö socknar. De nya ägarna till Ljungåsågen med kontakter ”uppåt” hade då drivit på för att få mark till ett nybygge. Mer om detta i nästa nummer av KälarneNytt.

En avvittringsrätt för Jämtland tillsattes. Den bestod av en domare och sex nämndemän och betjänades av de unga lantmästarna Eric Mellin och Eric Calwagen¹. Landsfiskalen var kronans ombud i rätten. Då dessa ”storgubbar” kom till en by tog de in på en gård som fick fungera som gästgiveri. De be-

¹Hans barnbarnsbarn Anna Calwagen var Ingmar Bergmans mormor. Hon är förebilden för den kloka modern i ”Fanny och Alexander”.

talade för sig, men hade rätt att kräva hjälp med fältarbeten och annat av byborna. Hemmansägarna var för sin del skyldiga att delta i de sammanträden de kallades till.

Rättens första möte hölls i Utanede den 25 juni 1755. Innan dess hade lantmätarna gjort vissa förarbeten, Mellin i Fors och Calwagen i Håsjö socken. När rätten kom till Västanede den 30 juni var det i första hand för att klara ut gränserna för Svedjelandet. Håsjöbönderna vägrade dock delta i arbetet under ”den brådaste andetiden” och tvingade fram ett längre uppehåll. Efter en ny omgång förrättningar i Fors socken i september kom rätten tillbaka till Håsjö socken och Svedje den 1 oktober. I Fors hade det inte funnits några ansökningar om nybyggen att ta ställning till, men i Håsjö socken hade dragonen Anders Norberg från Svedje och sågkarlen i Ljungå, Pär Andersson, ansökt om lägen för nybyggen på ”södra sidan af stora Öfsjön”; det som blev Österövsjö.

Gränserna mellan Svedje och Västanede byars skatteskogor och Svedjelandet drogs upp av rätten 1755 – kuppattat, tycker jag – mot böndernas vilja. Formella beslut om nybyggena togs sedan 1757. Då hade Pär Andersson (död senare under året) bestämt sig för en plats med ”behaglig utsikt” på västra sidan om sjön. Det blev Västerövsjö. De två nybyggena fick 900 hektar skogsmark var, mark där de gamla gårdarna tidigare haft bete, slåtter och fåbodar. Det är inte konstigt att deras ägare protesterade, dock utan resultat.

Tillstånd för ett nybygge i Gastsjön, också på Svedjelandet, beviljades 1762, men på annat sätt eftersom avvittningsrätten då var förlamad av oenighet. Hela utvecklingen av Gastsjön från nybygge till nutid är utförligt beskriven i Sigbritt Erikssons, Börje Engdahls och Runa Westmans bok på ett sätt att människorna och deras villkor framträder. Så är det inte i de ”torra” protokollen från avvittningen; exempelvis är ytterst få kvinnor nämnda där. En stor mängd värdefull inform-

ation finns ändå i dessa protokoll. Jag ger några exempel. 1755 fanns två hemman i Svedje och tre i Västanede och sammanlagt mellan 50 och 60 invånare. 13 hästar, 4 föl, 106 kor och 155 ”småfäkreuter” (får och getter) kunde födas över vintern; grisar nämns inte. Man får veta hur många lass hö som kunde bärgas på olika platser uppdelat på hårdvallshö, hästhö (smått) och starrfoder och att det var brist på gödsel trots det stora antalet djur. Kornodlingen kunde ge 5-6 gånger utsädet och humle odlades på alla gårdar. Inget står om rovor och annat som odlades innan potatisen gjorde sitt intåg. De nya rågångarna i Håsjö socken beskrivs utförligt. I brytpunkter anlades ”femstenarån” med en hjärtsten i mitten som kunde vara upp till åtta mansbördor tung och runt om byggdes en ringmur. Det måste ha varit farhågor för att byborna skulle flytta på gränserna som motiverade dessa stadiga gränsmärken, som jag antar delvis finns kvar.

Med nya gårdar följde folkökning. Mellan 1754 och 1771 ökade Håsjö socken från 169 till 191 invånare, alltså med 13 procent. Hällesjö ökade med hela 49 procent, från 165 till 246. Folkökningen fortsatte sedan i mer än 150 år med nedgångar under dåliga tider. Det finns fog för att säga att en ny period i Kälarnebygdens historia inleddes 1755.

Delar av ovanstående är beskrivet av kyrkoherde Bertil Hasselberg och andra, men det mesta har jag hämtat från avvittningsprotokollen på landsarkivet i Östersund. Mer finns att läsa i uppsatsen ”Den äldre avvittningen i Fors, Håsjö, Hällesjö och Bräcke socknar i östra Jämtland 1753-1773. Konkurrens om skogens resurser” (75 sidor). Den som vill ha uppsatsen är välkommen att höra av sig till mig eller till KälarneNytt. Det är också lätt att hitta uppsatsen på nätet.

Anders Sjöberg

Född och uppväxt i Sörbygden; minns Bertil Hasselbergs historiska föredrag vid skörfesterna i föreningshuset på 1950-talet.

Anders.T.Sjoberg@telia.com

Nu kan intresserade komma åt KälarneNytt via <http://www.hasjo.com>

Länken finns på ingångssidan under egen knapp. Det ger samma resultat som man kommer åt via hemsidan www.kalarnenytt.se.

Dock är ambitionen att samla så mycket historiskt material som möjligt på ett ställe som har / haft en koppling till den gamla socknen. Även att den här spridningen kan säkerställa att KälarneNytt även finns för framtida forskning. Här kan man följa mycket av det som skett i Kälarnebygden, via webben, under de senaste nästan 10 åren och det är nog rätt ovanligt.

Anders Berglund, webbansvarig för Håsjöhemsidan



Fantasia

Hantverk och Design

FANTASIA HANTVERKS BUTIKEN I HEMSJÖ

När jag i fjol höst skrev om "strövtåg i Sörbygdén" nämnde jag ett besök i Hemsjö och hantverksbutiken Fantasia. Jag blev överraskad och imponerad. Så många fina alster, och allt har tillverkats av Lotta Samuelsson. Nyfiken blev jag också, och så föddes idén om att skriva i KälarneNytt. Lotta gav sitt samtycke, och nu låter jag Lotta själv berätta om drömmen som blev verklighet.

"En liten butik med massor av genuint hantverk, såsom målat glas, textade tavlor, gjuten betong, sytt och stickat/virkat - och varje sak är unik.

Jag har alltid älskat att "pyssla", och när vi 1992 byggde vår stuga i Hemsjö, var det många som uppskattade alla mina alster, så 1993 registrerade jag Fantasia hantverk och målade och sålde därefter på beställning. En idé föddes om en liten hantverksbutik. Sommarbutiker med hantverk finns det gott om på Öland, Gotland och Västkusten. Så då måste det ju fungera även i vårt paradiset, Jämtland. I början av 2000 inredde vi ett rum i "båthuset vid flottarstugan", och min dröm

gick i uppfyllelse. Jag fick visa och sälja mina alster, och då intresset växte fick jag erbjudande om att hyra en liten stuga mitt i byn, och där finns jag idag.

Öppnar i år helgen efter midsommar, lörsöndag 28-29 juni kl. 11-16 och håller sedan öppet torsdag, fredag, lördag och söndag till i augusti.

Min anknytning till byn är att min far är född i Hemsjö och jag var där på somrarna.

Jag har alltid jobbat efter att, "det jag vill - kan jag" och det var först för ett par år sedan jag upptäckte Staafska släktens valspråk, "Att vilja är att kunna".

Så det finns i generna.

Så slutar Lottas fina berättelse och hennes glädje och stolthet känns i varje ord.

Som förmedlare av hennes tankar vill jag särskilt peka på de fina hantverken, som ger så många fina alster och butiken borde bli ett säkert utflyktsmål i vår fina bygd - i sommarens tid.

Elisabeth Engberg

UDDEN

När jag ser ut över nejden från mitt fönster, ser jag "Udden". Av naturliga skäl heter den så, eftersom landtungan går ut i Holmsjön. På Udden ligger en liten klunga fritidshus, flera mycket nära stranden. I en av stugorna lever Marianne och Hans sin bästa tid.

För Mariannes del handlar det om trivsel och minnen från barndomens vistelser i föräldrarnas sommarhus. Och på Udden har generationer kvinnor, mor, mormor, mormorsmor levt och verkat före Marianne. Alla utifrån tidens förutsättningar. Banden är starka. Här kan hon leva fritt, med bad, promenader, bärplockning osv. Men även arbeta hemifrån, med datorns hjälp.

Hans passion är att fotografera. Åtskillig tid tillbringar han i sina gömslen, på jakt efter den ultimata bilden. Det är djur och natur, som fångar hans intresse. Ibland visar han foton av fåglar, som jag, trots att jag bott



länge på platsen, inte visste att dom fanns, mycket mindre namnet på dom.

Som sagt. För båda är det fint att få avkoppling några mil från verklighetens brusande tempo efter krävande men stimulerande arbetsliv. Här njuter dom och samlar kraft och inspiration.

Elisabeth i Örsviken.

Se fler bilder från "Fantasia" och "Udden" på nätupplagan, sid. 6-7, www.kalarnenytt.se

Där finns även tackansons från KIK till alla som har arbetat i Svedjebacken i vinter!

Välkommen till Kälarne skola på Kälarnedagen!

Under Kälarnedagen 6 juni sker aktiviteter i och kring skolan med anledning av den positiva publicitet som vi fått under året. Ta chansen att se och höra om delar av vår verksamhet.

Klass 1 har loppis, 2-3:an arrangerar lekar, 7:an säljer hembakat bröd och 8:an säljer fika genom sitt Café Slussen under dagen.

Utställningar finns i skolans lokaler och klass 9 visar ett bildspel från sin skolresa i sal 14.

Kl. 12 o 14 visar Rektor Reidar riksdagspresentationen av Kälarne skola i sal 17.

Kl. 12.30 o 14.30 visar elever runt i skolans lokaler och berättar. Samling i rasthallen.

Eva Kvist

GÅRDSLOPPIS I VÄSTANEDE

Midsommardagen 21 juni 2014

Kl. 10.00-15.00

Hela vägen från skolan till slalombacken!





Kälarne IK Alpina



Kälarne IK Alpina vill tacka alla som ställt upp som liftvakter, kökspersonal och funktionärer i slalombacken den gångna vintern. Ett stort tack till Bertil och Peter och Jonsson som renoverat borden i serveringen och till Per-Arne Loft för all hjälp.

**Alla är hjärtligt välkomna tillbaka nästa säsong!
Slalomsektionen önskar alla en riktigt skön sommar!**

**Interiör från
hantverksbutiken
"Fantasia"
i Hemsjö,**



**som synes
värd ett
besök.**

Bilder från "Udden"

Foto: Hans Gälldin

Bofink



Hackspett,
hane och unge

Gluttsnäppa



Kälarnesolen!

Vi, fyra elever från Kälarne skola såg att vissa mindre barn kände sig utanför. Vi tog saken i egna händer och kom på ”Solen”.

Vi började med att ta kontakt med rektor Reidar Otterbjörk och diskuterade hur vi kunde göra. Vi fick lov att skaffa de saker som behövdes, en plexiskiva och färg. Sen startade vi projektet.

Vi målade av en bild på en vacker sol. Och när den var klar satte vaktmästaren upp den på en synlig plats.

Varför finns solen? Solen är till för att hjälpa barn som känner sig utanför. Utifall att man känner sig utanför ska man ställa sig under solen. Då kan det komma någon och hämta barnet. Och ta med han/hon, så att han/hon får leka med någon. Vi fyra elever kämpade med att få solen klar i några veckor. När den äntligen blev klar gick vi runt i klasserna F-6 och presenterade den. Redan nu har barnen börjat använda den.

Den fungerar väldigt bra med tanke på att vissa elever från 6:an leker med barn ifrån förskoleklassen. Barnen får leka med någon som dom inte känner. Barnen får ha roligare på rasterna, och leka mycket mer. De kan få nya vänner genom solen.

Madelene Eriksson ”Man ska inte vara rädd för att använda solen.”

Frida Stenbergh ”Det blir roligare för barnen.”

Hampus Prasitsom Edin ”Man ska inte ställa sig under solen i onödan.”

Nazanin Rezai ”Solen hjälper barnen att få flera vänner.”

Och vi som kom på detta

och har skrivit ner det

heter från vänster:

Frida Stenberg,

Nazanin Rezai,

Hampus Edin-Prasitsom

och Madelene Eriksson



Till Frida, Nazanin, Hampus och Madelene

Tack för er fina artikel! Ni ger mig hopp inför framtiden!

Till politiker och alla andra i Kälarne och hela Bräcke kommun

Tänk om barnens idé finge genomsyra hela vår tillvaro! Om berörda parter kunde släppa prestige och krav på sig själva att vara ”bäst”, ställa sig imaginärt under Kälarnesolen och därefter inleda samtal, där en strimma av ödmjukhet tilläts lysa över debatten. Då skulle måhända en samförståndslösning beträffande Kälarne skolas framtid kunna komma till stånd.

Runa Westman, före detta lärare i Kälarne, för närvarande redaktör för KälarneNytt

Kulturöst!



Lördag 5 juli

- 11-17 Familjedag, Old Trail Town, Hällesjö.
- 11-15 Kams, marknadsdag, Gastsjö.
- 12 **Invigning av KulturÖst-veckan** med tal av Sven-Åke Draxten, körsång och musikunderhållning, Hotell Östjemten, Kälarne.
- 21-01 Dans till Umbrella, Stromboli, Övsjö.
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.

Söndag 6 juli

- 15-16 "Sju x sju bröder", dansföreställning med Norrdans, Kälarne.
- 18 Vernissage, Övsjö bygdegård.
- 18.30 Inspelad konsert, Paul McCartney, Norden Bio. (möjlighet till förköp *)
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.

Måndag 7 juli

- 11-17 Café, Old Trail Town, Hällesjö.
- 11-15 Konstcafé, Övsjö bygdegård.
- 11-12 Workshop, dans 6-8 år
- 12-13 Workshop, dans 9-12 år
- 13-14 Workshop, zumba alla åldrar
- 19 Jazzkonsert, Big Horn Boys med Kiki Korthis Aspegren, Hotell Östjemten.
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.

Tisdag 8 juli

- 11-17 Café, Old Trail Town, Hällesjö.
- 11-15 Konstcafé, Övsjö bygdegård.
- 12-16 Invigning av Radiomuséet, Röda skolan, Kälarne.

- Kl 13 Östra Jämtlands dragspelsklubb underhåller på Radiomuséet.
- 14-17 Berättelser & fika i Ösjön.
- 19 Psalm i jazzton, Håsjö Nya kyrka.
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.

Onsdag 9 juli

- 10-15 Tunnbrödsbakning och café vid Måsjöforsen, Albacken.
- 11-17 Café, Old Trail Town, Hällesjö.
- 11-15 Konstcafé, Övsjö bygdegård.
- 11-16 Lapptäcksutställning och syjunta, Betelkapellet, Kälarne
- 13.00 Sagostund och barnfilm, Norden Bio.
- 18 Toner av Oliver Ferm, Grannäset.
- 18.30 Film: Paul Pots' resa, Norden Bio.
- 20-24 Dans till Perikles, Furuviken, Hällesjö.
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.
- 12-16 Radiomuséet, Röda skolan, Kälarne.

Torsdag 10 juli

- 11-17 Café, Old Trail Town, Hällesjö.
- 11-15 Konstcafé, Övsjö bygdegård.
- 11-16 Lapptäcksutställning och syjunta, Betelkapellet, Kälarne
- 18.30 "Jesus Christ Superstar", inspelad Musical, Norden Bio. (möjlighet till förköp*)
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.
- 12-16 Radiomuséet, Röda skolan, Kälarne.

Fredag 11 juli

- 11-17 Café, Old Trail Town, Hällesjö.
- 11-15 Konstcafé, Övsjö bygdegård.
- 12 Lunchmusik, Hotell Östjemten.
- 19 Musikcafé med Alf Eliasson, Övsjö bygdegård.
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.
- 12-16 Radiomuséet, Röda skolan, Kälarne.

Lördag 12 juli

- 11-17 Café, Old Trail Town, Hällesjö.
- 11-15 Konstcafé, Övsjö bygdegård.
- 12-16 Hembygdsfest, Åbrobacken, Hällesjö.
- 20 Sommarblues, Mick Mojo Trio, Hotell Östjemten.
- 10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
- 14-17 Giraffmuséet, Västane.
- 12-16 Radiomuséet, Röda skolan, Kälarne.

Söndag 13 juli

- 11-17 Café, Old Trail Town, Hällesjö.
11-15 Konstcafé, Övsjö bygdegård.
11-14 Kams och musikunderhållning, Ansjö.
13 John Edwins enmansvaudeville, Hotell Östjemen.
18.30 "Hagmans konditori", inspelad föreställning, Galenskaparna/After Shave, Norden Bio. (möjlighet till förköp *)
10-15 Tomtemuséet, Ansjö.
14-17 Giraffmuséet, Västane.
12-16 Radiomuséet, Röda skolan, Kälarne.

*/ Förköp på Torgnys Radio & TV och Kälarne Textil från 23/6. Förköp inkluderar kaffe och smörgås i pausen, i samarbete med Grannäset och Örtagård Öst.

**Varmt välkommen till kulturveckan!
Se separat affischering!**

Kälarne Jazz- och bluesklubb



med stöd av



Bräcke kommun

På Gång med LRF:

Kälarnedagen fredag 6 juni – odla med LRF



Pärsättning för alla barn – kom och sätt e pära, vi har allt som behövs, vattna och kupa i sommar och tävla med din odlingshink på Grannäsets Höstmarknad. Alla barn får pris!

Vi utlyser också en tävling för vuxna: plantera din allra finaste blomlåda – blommorna i sommar, ta med och ställ ut den på Grannäsets Höstmarknad. Priser från lokala företag!

Utflykt till "Annersia" Marieby och Orrviken lördag 14 juni

Studiebesök hos Lena Svedevall på Lustgårdens Café och Bageri i Marieby där vi får se och höra om gårdens verksamhet. Avslutning med sopplunch lagad av Jämtländska råvaror. Se mer på: www.lustgardenmarieby.se

Sedan går färden vidare till Moosegården i Orrviken. Sune Häggmark berättar underhållande om sin idé med älg i hägn och hur det blev ett populärt besöksmål. Eftermiddagsfika serveras på Moosegården. Se mer på: www.moosegarden.com.

Färdmedel bestäms när vi vet antal deltagare, pris 180:- + reskostnad. Info och anmälan: Anna-Karin och Kjell Dahlqvist 511 00 eller 070 - 277 7480 (AK) 070 – 525 4611 (Kjell)



Kupan i Kälarne

Tar tacksamt emot prydnadssaker och andra trevliga små grejor som ni har i era gömmor. Sådant är lätt att sälja och ger ett värdefullt bidrag till vår viktiga verksamhet.



Kälarnedagen den 6 Juni 2014

Program för Kälarnedagen, "en dag för bygden"

Tid: Från 11.00 till 15.00, fri entré

Plats: Gräsytan vid busshållplatsen samt på skolan.

Konferencier: Hans Westlund

Musikunderhållning vid busshållplatsen

kl 11.00 till ca 11.20	Östra Jämtlands Dragspelsklubb
kl 11.30 till ca 11.50	Körsång från Kälarnebygden
kl 12.00 till ca 12.20	Allsång med Kälarnebygden
kl 12.30 till ca 12.50	Tjytjala Hot Five
kl 13.00 till ca 13.20	Årets eldsjäl i Kälarnebygden utses, prisutdelning
kl 13.30 till ca 13.50	Viomarie

Välkommen till evenemang på Kälarne skola!

kl 11.00 o 13.00	Rektor Reidar Otterbjörk visar i sal 17 riksdagspresentationen av Kälarne skola
kl 11.30 o 13.30	Elever visar runt på skolan. Samling i rasthallen.
kl 11.00-15.00	9:orna visar rullande bildspel från sin skolresa
kl 13.30 till ca 15.00	Bolagslakej eller frihetsrörelse?

Peter Frändén berättar om Sveriges största och mest långlivade strejkbrytarförening, som startade i östra Jämtland på 1920-talet och som hade sitt viktigaste verksamhetsområde inom skogs-näringsen.

Plats: Aulan

Övriga aktiviteter:

Fotoutställning på skolan
1:an har loppis
2-3:an arrangerar lekar
7:an säljer hembakt bröd
8:an säljer fika i Café Slussen
Östjemten har öppet och buffén står framdukad
Åsbergets ost är här med sitt sortiment av goda ostar
Knallar, fika försäljning samt lotterier
Klädförsäljning på hotell Östjemten -
Inka-kläder. Den rullande klädbutiken
Även oanmälda knallar är välkomna !

Medarrangör:



Bräcke kommun



Hotell ÖSTJEMTEN

Fredag 6 juni Kälarnedagen välkommen in för en fika
eller dagens rätt erbjudande.

Vi öppnar 10,00 om du är fikasugen. 11,00 börjar vi med matservering.

Lördag 5 juli Invigning vid entrén på KulturÖst veckan,
med invigningstal & körsång.
Underhållning & mat/fikaförsäljning i restaurangen.

Måndag 7 juli Jazz The Big Horns med Kiki Korths-Aspegren 19,00

Måndag 7 juli Kvällens tallrik kött/fisk 16-19

Fredag 11 juli Lunchmusik med Stefan & Rasmus 12,00

Lördag 12 juli Blues Micke Mojo Trio 20,00

Lördag 12 juli Stor Tacobuffé 14,00-19,00

Söndag 13 juli John Edwins enmansvaudeville 13,00

Söndag 13 juli Pajbuffé 12-17 eller så långt det räcker!

Öppettider

Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-20

Lördag & Söndag 12-20

Tel: 0696-40500 mail: info@ostjemten.se Hemsida: www.ostjemten.se

Fredag 20 juni Lördag 21 juni & Söndag 22 juni är det Stängt.

Lördag 2 augusti & Söndag 3 augusti är det Stängt

Varmt Välkommen in till oss.



HÅSJÖ PASTORAT:

**Vi har en ny hemsida,
[http://ww.svenskakyrkan.se/
hasjopastorat](http://ww.svenskakyrkan.se/hasjopastorat)
eller så kan man söka på
Hällesjö-Håsjö under
"sök församling" på
[http://
www.svenskakyrkan.se](http://www.svenskakyrkan.se)**

HOS KICKI

Dam och Herrfrisör
Tidsbokning
Öppet Mån- Ons- Fre
Gör även hembesök hos dig
som ej har möjlighet att komma
till mig!

Semesterstängt

21/7-10/8

TEL: 40410

TREVLIG SOMMAR!

**Folktandvården i Kälarne
har öppet alla tisdagar samt
onsdagar udda veckor**

Adress:

Tallgläntan 1A

840 64 Kälarne 0696-166 80



Reducerad verksamhet på Hälsocentralen i Kälarne 30/6 - 3/8

- ♦ Under denna period kommer det att finnas en distriktssköterska tillgänglig i Kälarne på telefon 0696-16660
- ♦ För akuta sjukdomsfall finns läkare i Bräcke som bokas via DSK i Kälarne



Kom ihåg att förnya dina recept i god tid !!!

*Sommarhälsningar från
din hälsocentral !*



Sörbygden:

Lördag 12/7 19.00: Supé med dans till Finezz

Måndag 14/7 13.00 Kams 17.00 Auktion

Söndag 20/7: 13-15 Kams

Västnede:

Fredag 20/6: 13.00-15.00 Trad. Midsommarfirande

Midsommardagen 21/6 10-15 Gårdsloppis

Söndag 20/7: Kams 13.00

Gastsjön:

Lördag 5/7 11-15:

Kams -och marknadsdag

Ansjö:

Söndag 13/7:

Kams samt sång och musik-
underhållning

Fugelsta:

Lördag 2/8 11-15:

Kams, knallar,
marknad mm

Välkommen till Bygdegården i Väster Övsjö i sommar:

22 juni kl 14.00 Badhusparken öppnar för säsongen. Servering

6 juli kl 18.00 Vernissage inför årets konstutställning i närvaro av konstnärerna.

7-20 juli 11-15 Konstcafé med våffelsservering.

11 juli kl 19.00

Musikcafé med Alf Eliasson

18 juli kl 19.00 Quiz

20 juli 13-15 Bakluckeloppis

Upplysningar:

<http://www.ovsjo.se>

eller tel 070-3568740

Berit

Kälarnebygden AB

Kälarnebygden har startat en kulturgrupp.

Vi önskar nå alla som sysslar med kulturell verksamhet i Kälarnebygden för att lyfta den, sprida den och få den att växa.

De olika verksamheterna ska nå ut till fler människor och bli mer kända. Olika evenemang ska också bli mer kända och kunna besökas av fler.

Kontakta oss på något av följande sätt: brev, vykort, SMS, e-mail eller telefon.

Stefan Söderberg, tel:

070-6929141,

e-mail:

stefan.soderberg@live.se

Eje Åhlander, tel:

070-5570146,

e-mail:

eje.ahlander@gmail.com

Vi vill på detta sätt framföra ett **Stort Varmt Tack** till Erja Flatmo, som har sponsrat oss med ny duk till biljardbordet!
Hälsningar från Elevrådet
Kälarne skola

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, 2014 trycks den 15/8, Manusstopp: 8/8

Redaktör: Runa Westman, 0696-405 16, eller 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening:

Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter 2014:

	Enskild	Familj	Förening	Företag
Insats (engångs-)	50	100	100	500
Årlig medlemsavgift	50	100	100	200

Bankgiro 5404-9606