



Kälärne **Nytt**

En tidning för Kälärnebygden

årgång 12 nr 5

Okt 2016

Napoleon f.d. Eriksson

I somras var stämningen
sorgsen
i gården där tuppen var död,
när hönorna stod där allena
och kacklade dystert sin nöd.

Då hördes helt plötsligt ett läte,
det lät som ett ”kuckeliku!”
Vem är väl det där som är
vaken
fast klockan ej ens slagit sju?

Napoleon var det som väckte
familjen i granngården upp.
Sin hönsflock han troget
betäckte
som anstår en hedervärd tupp.

Men säg, varför är det så stilla?
Hur är det hos grannen i dag?
Har något där borta gått illa?
Vem kan stå till tjänst där?
Jo, jag!

Sen gol han så glatt för sitt
harem,
sprang så han tappade andan,
och fann sina drömkonkubiner
långt under farstuverandan.

Så blev det ett gott slut på
sagan,
av tuppänkor togs han i famn.
Napoleon Eriksson-Sundin
är nu hans högvördiga namn.

Runa Westman



Denna tidning sponsras av

LRF LOKALAVDELNING KÄLARNE

Bonde söker fru

Det händer spännande saker på kärleksfronten i Västanede just nu. Som om det inte räckte med att byns vackraste tupp, Napoleon, har fullt upp med att sköta sina hönsflocker i granngårdarna, så är den ene av gårdsägarna, Per Sundin, med i årets upplaga av TV-serien "Bonde söker fru".

Han sökte redan i fjol, men kom då inte med bland de 8 utvalda. Efter programseriens slut kontaktades han emellertid av produktionsbolaget, som önskade att han skulle kvarstå och söka även i år. Som bekant var ju hans dotter Hanna en av fjolårets lyckliga vinnare. I början av det här året hörde bolaget av sig och meddelade: "Nu är du en av de utvalda! I mars samlades dessa i Stockholm för inspelning av presentationsvideon som låg till grund för hugade skrivare, vilka då fick ca en månad på sig för att skriva brev till bönderna. Programledaren Linda Lindorff åkte själv ut med breven, något som vi redan kunnat se på TV. Mottagarna fick läsa breven, men de fick inte besvara dem själva.

Produktionsbolaget meddelade att de utvalda var välkomna till Sundbyholms slott för några dagars vistelse. Innan inspelningarna började blev också brevskrivarna inbjudna dit. Det hade då gått ett par veckor efter sista brevskrivningsdatum och nu var de fyra TV-bönderna, 40 brevskrivare och 60 personer ur produktionen samlade. De återstående uttagna bönderna kommer att följas mera sparsamt under programmets gång.

Inför presentationen ställdes bönderna (två kvinnor och två män) upp på slottstrappan, medan brevskrivarna fick stå på gräsmattan där framför och visa upp sig. Därefter följde välkomstmiddag för bönderna, medan spekulanterna bjöds på te och smörgås och fick sitta där och småprata med varandra.

Första heldagen anordnades en s.k. speed-date. I ett litet och mycket varmt rum fick då varje sökande möta tio av sina brevskrivare,

en i taget, tillsammans med två ljudtekniker, två assistenter och en producent samt två kameror. Bonden fick träffa varje brevskrivare fem minuter och därefter genast referera sina intryck framför kamerorna.

Efter ett par dagar togs sex brevskrivare ut till en gruppdag, där fyra av dem valdes ut för att följa med hem. Så småningom fick tre av dem åka iväg, så att endast en blev kvar på gården.

Det var svårt att föra ett vanligt, dagligt liv med normala sysslor under tiden som inspelningen pågick, säger Per. Men det var en fantastisk och annorlunda tid.

Bönderna blev också bjudna på en fyradagars utlandsresa till hemlig ort med den utvalda. Det var roligt, men också en rejäl prövning, säger han. Det pågick nämligen inspelning hela tiden, från klockan åtta på morgonen till sena kvällen, ibland till klockan ett på natten. En hel dags filmning blir ungefär en kvart i TV-programmet.

Den som tittar på de återstående programmen får se om någon blir kvar på gården.

- Men det gick ju bra för Hanna och Stefan i fjol, så då hoppas jag att det ska gå bra för mig också, säger Per med en pillemarisk glimt i ögonen.

Runa Westman



Linda och Per tar en fikapaus på verandan under inspelningsarbetet.

SAMRÅD ENLIGT 13§ SEVESOLAGEN



OCTOWOOD AB, ORGNR 556110-3358

Vackernäset 214

84064 Kälarne

Telnr 0696-681100

E-post info@octowood.se

Fastighetsbeteckning, Västanede 5:4

Fastighetsägare, Octowood AB

Kontaktperson, VD Leif Berglund

Tillstånd nr 2410-4337-95 samt dom

nr M 2883-005

Verksamhetskoder 90.180 (Förbränning av avfall), 20.10 (Impregnering av trävaror), 90.45 (mellanlagring av avfall)

Beskrivning av verksamheten

Octowood AB är en s.k. Seveso III-anläggning, dvs omfattas av lagen SFS 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor liksom lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778. Bolaget skall enligt 13§ samråda med närliggande verksamheter, organisationer, myndigheter och berörda enskilda om hur de kan påverka denna verksamhet vid händelse av brand eller olycka samt hur verksamheten kan påverka omgivningen vid brand eller olycka. Detta samråd kommer endast att ske via denna skrift och de verksamheter eller enskilda privata som kan beröras

av **eller påverka** denna verksamhet kan kontakta bolaget.

Bolaget tryckimpregnerar kraftlednings- och tele stolpar, impregneringsmedlet är kreosot. Kreosot är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter). Kreosotoljan lagras i förvärmartankar på samma temperatur som sin flampunkt varför den är brandfarlig och måste tas noga hänsyn till vid ex vis heta arbeten mm.

I impregneringsanläggningen tryckimpregnerar bolaget även med ett kopparbaserat vattenlösligt impregneringsmedel. Detta medel är inte brandfarligt utan består till största delen av vatten, även det farligt för vattenlevande organismer.

Situationsplan, se fig 1

Impregneringen är belägen på den södra delen av industriområdet, märkt med pos 1. Närmsta privata boende är i Östmark ca 1000m väster om impregneringen, pos 2. Närmsta förskola är föräldrakooperativet Lek o Bus i Västanede, ca 2000m västerut pos 3. Närmsta skola är Kälarne centralskola, ca 2400 m söderut, pos 4. Närmsta vårdinrättning är Kälarne Hälsocentral ca 2800m söderut, pos 5.

En detaljplan för verksamheten är utformad av Bräcke Kommun.

Uppgifter om farliga ämnen

Bolaget kan i impregneringen förvara som mest 418 ton kreosotolja. Kreosotolja är ett bekämpningsmedel som används för impregnering. Kreosotoljan är enligt CLP förordningen klassat med farosymbol H350 (kan orsaka cancer), H411 (giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter), H315 (irriterar huden) samt H317 (kan orsaka allergisk hudreaktion). Vidare är oljan klassad som brandfarlig vätska klass 3 med en flampunkt på ca 95 – 105 grader Celsius.

I Impregneringen förvaras också ett kopparbaserat vattenlösligt impregneringsmedel. Som mest kan bolaget förvara 26 ton av detta medel momentant och impregneringsmedlet har faroklasserna H314 (orsakar allvarliga frätskador på hud & ögon) H332 (skadlig vid inandning) H410 (mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter).

Verksamhetens omgivning

Octowood's industri är med avsikt placerad för sig själv med tanke på risken för brand, storskaliga kemikalieolyckor och lukt. Det finns inga andra verksamheter nära industrin som kan via en olycka orsaka skador på anläggningen. Det enda som kan påverka Octowood's industri är en skogsbrand varför speciellt markberedning i närheten av industrin skall företas med aktsamhet. Impregneringsanläggningen ligger dock i mitten av den södra delen med flera vägar som fungerar som brandgator så bolaget bedömer att en skogsbrand ej kan nå impregneringen utan att den stoppas i tid.

Risker för en allvarlig kemikalieolycka

Den största risken för en allvarlig kemikalieolycka är brand i impregneringen av liknande art som den som inträffade 24 Maj 2015. För att förhindra utsläpp av kreosotolja finns vattentäta betongkasuner under impregneringscylindrar och lagertankar som rymmer de volymer kreosotolja som lagras i händelse av utsläpp av olja vid ex vis en olycka. Vidare är anläggningen försedd med automatisk vattensprinkler för en snabb bekämpning av ev. brand. Vid olyckan den 24 maj 2015 konstaterades att de betongkasuner som fanns under impregneringscylindrar och lagertankar fungerade som det var tänkt och de klarade av att hålla kvar all olja och släckvatten som användes. Berörda områden vid en brand är svårt att bedöma, det beror på vindriktning, vindhastighet, temperatur mm.

Vid en eventuell brand kommer brandröken att vara giftig och skulle röken från branden nå bebyggelse skall man hålla sig inomhus och stänga fönster och dörrar samt slå av ventilation.

Mera upplysningar

Mera upplysningar och svar på frågor kan fås av företagets VD Leif Berglund telnr: 0696-681101 eller Kvalitets och Miljöansvarige Michael Löfgren 0696-681102.



En sommarpromenad på Johannesnäs

Årtiondena före och efter 1950 var Johannesnäs ett populärt utflyktsmål för skolor och familjer i Ljungå och Sörbygden med omnejd. Innan dess var det en livlig plats där träpatronerna Enhörning hade herrgård och jordbruk. Och före den epoken var det nog mest tallar på näset.

Johannesnäs är ett naturskönt, långsmalt näs som skjuter ut i västlig riktning från Hem - sjöns södra strand. Längden är cirka 1500 meter och bredden som mest 300 meter. En geolog skulle nog säga att det är frågan om en rullstensås och att Marieö som ligger strax väster om näset är en fortsättning av åsen.

En dag i början av augusti tog jag och tre familjemedlemmar en promenad på Johannesnäs. Vi började vid Örahälla. Den är stor och rund och intill finns ett naturligt bad med grov sand som inte fastnar på kroppen och kläderna. Där träffade vi tre badande barn från Uppsala: systrarna Astrid, 6 och Märtha, 4 och deras kompis Melker, 6. De gillade det ”våldigt genomskinliga vattnet”, men saknade en glasskiosk.

Vi gick sedan på den långa raka allé som sträcker sig längs nästan hela näset. Den var på sin tid en ståndsmässig väg för de ”storgubbar” med sällskap som skulle till eller från herrgården. På båda sidor om vägen kunde vi se oslagna läggor som hallonsnåren nu börjar inkräkta på.

Uppodlingen av Johannesnäs började då JA Enhörning etablerade ett inspektorsställe där på 1870-talet. Då var det högtryck i sågverksbranschen och träpatronerna i Sundsvall hade pengar att satsa. Detta var på självushållningens tid och därför behövdes ett jordbruk för att klara försörjningen för inspektorn och andra anställda. Eftersom jorden på Johannesnäs var sandig och mager fick man kosta på en hel del. Jag har hört det uttryckas så, att om man växlat in den summa odlingen kostade i samtidens 50-lappar hade man kunnat täcka hela den odlade ytan med sedlarna.

Efter några hundra meter passerade vi ett fritidshus med lång och fin sandstrand. Denna

fritidsfastighet är avstyckad liksom den som ligger längre ut på näset, men i övrigt ingår Johannesnäs i en skogsfastighet som nyligen fick ny ägare.

På näsets smalaste ställe kunde vi se resterna av den kanal som grävdes under herrgårdstiden mellan sjön och Hemsjövik. På den tiden var det liv och rörelse på Johannesnäs. Exempelvis visar folkräkningen 1890 att det bodde 13 personer där. Till det kan läggas 29 personer i Hemsjö och 36 i Flyarne. Folk flyttade då till Johannesnäs, bland annat kom min farfars föräldrar och deras dotter Hilda (senare gift med Teodor Olsson från Karlsård) dit 1879. Farfarsfar, som fick jobb i jordbruket, var från Junsele och farfarsmor från Brunflo. Förutom herrgården fanns ekonomibyggnader och personalbostäder. Av dessa byggnader finns ”bagarstugan” nära sjön kvar, men den är fallfärdig och nästan helt inväxt. Det var i detta hus som världsrekordlöparen Gunder Hägg föddes fem i tolv på nyårsnatten 1918.

Vid den tiden hade Johannesnäs blivit som en vanlig gård. Herrgården hade monterats ner och den ena halvan gjorts om till bostad för arrendatorn, som i många år var Nils Erik Karlsson, och placerats något närmare sjön än herrgården. Dennas placering kan för övrigt fortfarande ses som en upphöjning i marken. Före detta bostadshuset är det andra fritidshuset på Johannesnäs som jag nämnde ovan. Den andra halvan av herrgårdsbyggnaden hade sålts till Nikolaus Lundell, som transporterat byggnadstimret över viken och upp till gården i Hemsjö där han satt upp det till en ny mangårdsbyggnad. Denna var klar 1916 och fungerar idag som bostad för Nikolaus sonson Sven Lundell.

Innan herrgården togs ner såldes inventarierna på auktion. Min farfar Arvid Sjöberg, som var född på Johannesnäs, ropade då in kassaskåpsdörren. Det var en fullstor dörr med kraftig järnplåt på båda sidor. Vad han skulle ha dörren till vet jag inte, men den kom till nytta när min far lade den som spång över ett dike. Där ligger dörren än, men nu under den nya väg som drogs genom Sörbygden 1972 – 73.

Som inspektor på Johannesnäs tjänstgjorde J A Enhörnings svåger, dansken Christian Hansen, under perioden 1879 – 1891. Han såg till att en trädgård med för orten mindre vanliga buskar och träd anlades. Från min skoltid minns jag äpplen, paradisäpplen och brödtallar med ätbara kottar. Nu kan man bland annat hitta hagtorn, häggmispel och några ovanliga granar som minnen av denna trädgård.

Vi gick vidare över oslagna lägdor till näsets västra ände där det bara är femtitalet meter över till Marieö på vars andra sida Gimån går fram. På denna yttersta ände av näset har vattnet undan för undan spolat bort grus så att trädrötterna frilagts. Tallarna ser därför ut att stå på ben.

Litet bebyggelsehistoria

Före 1755 ingick Johannesnäs och Hemsjö i den del av det stora Hällesjö avradsland som arrenderades av Sörbygdens sju bönder. Från 1755 då gränserna för Sörbygdens byskog fastställdes i den så kallade avvitrningen kom större delen av Johannesnäs att ingå i denna byskog, men nuvarande Hemsjö förklarades vara en del av kronans skog. Det kan här tilläggas att det dröjde ända till laga skiftet 1844 innan Sörbygdens byskog tillsammans med fyllnadsmark delades upp mellan gårdarna i Byn, Karlsgård, Hårdgård och Västänbäck.

1760 fick de två bönderna i Västänbäck, Anders Nilsson i Åte och Jon Jonsson i Oppat (Karl-Jons), tillstånd att anlägga nybygget Sunnansjö – ungefär nuvarande Kö-

legårds – på kronomarken söder om Hemsjö-viken. Att det var Västänbäck och inte Hårdgård som fick tillståndet förklaras av att Västänbäck sedan tidigare hade fåbodar på platsen. Kanske var det också kompensation för mark som Västänbäck hade förlorat ett par år tidigare till de två nybyggarna i Albacken. Det bör noteras att bebyggelsen i Västänbäck vid den här tiden bara bestod av Åte och Oppat; expansionen västerut ända till Sandsviken skedde i etapper senare.

Nybygget kallades alltså Sunnansjö även om namnet Hemsjö också förekom. Det fungerade i början, åtminstone till skattläggningen 1789, som ett obebott annex där man hade slätter och betesmark. Haqvin Frisk skrev i sin länsmansberättelse i augusti 1763 att nybygget Sunnansjö hade varmhus, mjölkbod, två hölador, två fähus och slätter. Här kan vi jämföra med Ljungå såg och nybygge, som börjat anläggas ett par år tidigare. Enligt samma länsmansberättelse fanns där redan ett bostadshus som hade åtta rum och var 19 meter långt och 9 meter brett. Dessutom fanns det flera stora ekonomibyggnader.

I de handlingar från 1700-talet som jag sett nämns inte Johannesnäs. I ett protokoll från 1836 används namnet Sönnansjönäset och Marieö kallas då rätt och slätt Öa. Varför och när de ”bibliska” namnen Johannesnäs (eller Johannisnäs) och Marieö började användas, känner jag inte till.

Jag tror att de flesta som växt upp eller vistats mycket i Sörbygden har någon relation till Örahälla, Johannesnäs och Marieö. Från min utsiktspunkt i Byn ser Marieö ut som en hög höhässja. Det har jag alltid tyckt. Jag kommer ihåg att äldre personer när de filosoferade över tidens gång och förändringar kunde säga ”Ja tro föggan att Marieöa ha komme närmare”. Var det inte också så att man skulle spana efter en tupp som drog ett hölass uppför Örahälla på midsommarnatten? Hur det var med den saken skulle jag gärna vilja veta.

Litet om Enhörningarna och skogsaffärer

Dalkarlen J A Enhörning (1825 – 1885) startade på 1850-talet bjälkhandel, sågverk och skeppsbyggeri i Sundsvall på den plats som sedan fick namnet Kubikenborg. Han använde titeln grosshandlare och kallades ibland Kubikhörning med anspelning dels på Kubikenborg, dels på hans kroppshydda. För att säkra tillgången av råvara började han förvärva skogar och avverkningsrättigheter främst i Ljustorps och Hällesjö socknar. När han etablerade sig på Johannesnäs var det i konkurrens med Bünsows Skönvik och dennes inspektorer Pontén på Österström och Flygt på Ljungå.

Efter J A Enhörnings död sköttes bolaget av änkan Mina, men 1888 övertogs ledningen av J A:s brorson E A Enhörning (1860 – 1944). Han ombildade företaget till J A Enhörnings trävaruaktiebolag och kallade sig själv disponentdirektör. Han ansåg att inspektor Hansen på Johannesnäs, som börjat sin bana som skeppsbyggmästare, hade slösat bort pengar på fester och annat onödigt. 1991 lämnade Hansen Johannesnäs och under efterträdaren G W Hedlunds tid avvecklades både herrgårdslivet och själva herrgården.

Faktor Jonas Jonsson i Åte var anställd av Enhörnings bolag och i Elnäs nära Medelpadsgränsen hade man en skogvaktare och flera arbetare stationerade. Elnäs med Hillersberg lär faktiskt ha haft ett eget fotbolls-

lag under sin storhetstid!

I Sörbygden köpte Enhörnings bolag bland annat den gamla Bynagården och skogar i Västanbäck. Affärer gjordes säkert även i andra delar av Kälarnebygden. Detta kan kanske förklara att ett bostadshus, som stod på nuvarande Ica Hörnans plats i Kälarne, kallades Enhörnings. En annan koppling till bygden finns genom A O Frändén, som satt i riksdagens första kammare för högerpartiet i Jämtlands län ungefär samtidigt som hans partikamrat E A Enhörning hade samma uppdrag för Västernorrlands län.

Hedlund var såvitt jag vet den siste inspektorn på Johannesnäs. Han hade uppdraget mellan 1891 och 1919 och hade under de första 15 åren J F Teglund som inspektorskollega på Ljungå. Man talade då om ”Hedlund och Teglund” på liknande sätt som man tidigare talat om skogsköparna ”Eld’n och Flykt’n ” (N E Eldh och L A Flygt).

Enhörnings bolag levde kvar till 1933 då det inkorporerades i SCA, som bildats genom en rad sammanslagningar fyra år tidigare.

Till sist vill jag tacka Sven Lundell för att han delat med sig av sina kunskaper till stor hjälp vid skrivandet av denna artikel. Jag vill också påpeka att många fina bilder som illustrerar artikeln finns på ljungajamtland.blogspot.se.

Anders Sjöberg



Ena halvan av före detta Johannesnäs herrgård ...



och den andra halvan.



Bilder från Johannesnäs

Huset där Gunder Hägg
föddes.



Tallar på Johannesnäs
västra ände.



Örahällabadet

Bilder från Ilvåsbanan



Stilstudier från banan

Hans-Erik Andersson
steker massor av
hamburgare



Åke Jönsson med
sina flaggor:

Röd:

Varning! Stopp!

Gul:

Sakta ned, inte
köra om, inte
hoppa!



ILVÅSBANAN I HÄLLESJÖ

Frivilliga motorcykelkåren, FMCK Östjämmland, började bedriva verksamhet i Kälarnetrakten i början av 2000-talet. Tidigare fanns närmaste crossbana i Östersund, så traktens eldsjälarna började tycka det var dags att få en bana på närmare håll. Då kom man på idén att utnyttja ett naturligt sandområde, nämligen det nedlagda flygfältet i Hällesjö. SCA, som äger marken, ställde sig mycket positivt till förslaget, varför man ganska snart kunde upprätta ett nyttjanderättsavtal.

Den 27 maj 2006 invigdes crossbanan. Därefter har den besiktigats vartannat år av nitiska besiktningsmän från SVEMO, Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet.

10-årsjubileum firades lördagen den 3 september i år. Ilvåsbanan är en av de mest besökta banorna i Mellannorrland, med minst 1000 besökare årligen. Crossbanan är ca en km lång och den står där nypreparerad inför varje öppethållande. Jocke Landerberg, som är banansvarig, är den som slätar ut banan med skopan på traktorn man fått av försvaret. Det jobbet har han hållit på med i elva år hittills.

Åkarna är indelade i olika klasser: *minsta* 4-6 år, *guldhjälms* upp till 13 år, *ungdom*, *motionärer*, *pensionärer* och *elit*. Ibland kommer tjejer dit och tränar, inte så många, men de blir fler och fler. Alla åkare måste komma till sekretariatet och anmäla sig före starten. Där säljs även kaffe med dopp samt hamburgare, vilket är nytt för i år.

Motorcyklar av alla fabrikat och kubikstorlekar, från 65 till 600 kubik används liksom

fyrhjulingar. FMCK bedriver även verksamhet på skolan under vintertid. Då handlar det mest om teknik och trafiksäkerhet. Ungdomarna får även ta med sig egna projekt om de så önskar.

Ny för i år är endurobanan, som är 6 km lång. Den följer gamla skotarspår, som finns kvar efter avverkningar. Den utnyttjas mycket flitigt, särskilt av motionärer. I styrelsen för Ilvåsbanan sitter bl.a. eldsjälarna som Jocke Landerberg, Hans Erik Andersson, Åke Jönsson och Helene Danielsson.

Om du vill uppleva något som är mycket kul och intressant, gå då och titta på dessa fantastiskt duktiga motorcykel- och fyrhjulingsåkare som tränar på Ilvåsbanan. Vilken fart! Vilka hopp! Vilken entusiasm! Vilket gott fika! Du kommer att fundera på om du inte borde vara med där själv!

All information om Ilvåsbanan finns på Facebook.

Runa Westman



Hotell ÖSTJEMTEN

Lördag 15 oktober är hotellet abonnerat

Fredag 28 oktober Erika Baier & The Business (blues) Arr: Kälarne jazz & bluesklubb

Lördag 29/10 & söndag 30/10 är hotellet stängt pga personalbrist

Lördag 12 november Sören Rydgren Kvartett (jazz) Arr: Kälarne jazz & bluesklubb

Lördag 12 november Tacobuffé 16,00-19,00

Söndag 13 november Farsdagsbuffé 15,00-17,00

Endast förbokning **senast onsdag 9/11**

175:- barn 10:- året upp till 12 år

Lördag 10 december 16,00 & söndag 11 december 16,00

dukar jag kanske upp mitt sista julbord här på Östjemten.

365: - inkl. julmust, 25: -/året för barn upp till 12 år

Endast förbokning. 0696-40500

Varmt
Välkommen 

Tel 0696-40500

JULSKYLTVNING i KÄLARNE 2/12 16.00-20.00

Knallar anmäler sig till Jonte 073-820 51 92
eller Iza 073-844 6435

	Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
Söndag 23/10 kl. 18.00	Kvällsgudstjänst , Håsjö nya kyrka
Onsdag 26/10 kl. 14.00	Andakt på Tallgläntan
Lördag 5/11 kl. 11-15	Öppen kyrka i Hällesjö och Västanede
Lördag 5/11 kl. 11.00	Allhelgonagudstjänst , Ljungå kapell, sång av Marie & Lotta
Lördag 5/11 kl. 16.00	Allhelgonagudstjänst , Hällesjö kyrka – med Hällesjö-Håsjökören
Lördag 5/11 kl. 18.00	Allhelgonagudstjänst , Håsjö nya kyrka- med Hällesjö-Håsjökören
Söndag 13/11 kl. 11.00	Högmässa i Hällesjö kyrka
Söndag 20/11 kl. 18.00	Kvällsgudstjänst , Håsjö nya kyrka
Onsdag 23/11 kl. 14.00	Andakt på Tallgläntan
Söndag 27/11 kl. 11.00	1:a Adventsgudstjänst , Håsjö nya kyrka- med Hällesjö-Håsjökören
Söndag 4/12 kl. 18.00	Kvällsmässa i Hällesjö kyrka
Måndag 12/12 kl. 18.00	Pyttesångarnas luciatåg , Västanede församlingshem, fika
Tisdag 20/12 kl. 19.00	Hällesjö-Håsjökörens julkonsert , Håsjö nya kyrka
Juldagen 25/12 kl. 7.00	Julotta , Håsjö nya kyrka, med Hällesjö-Håsjökören
Juldagen 25/12 kl. 11.00	Gudstjänst , Ljungå kapell, sång av Marie & Lotta




När ett liv blir till minnen

Vi hjälper dig att skapa en personlig begravning.
Välkommen till oss i Kälarne.
Kontakta oss: 0693-10745.

BRÄCKE
Begravningsbyrå 

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening: Bankgiro 5404-9606

Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter 2016:

	Enskild	Familj	Förening	Företag
Insats (engångs-)	50	100	100	500
Årlig medlemsavgift	100	100	100	200

BERÄTTARAFTON I GASTSJÖNS BYGDEGÅRD

Söndag 23 oktober 18.00 Underhållning:
"Tantvarning". Välkommen att lyssna, berätta
fika och annat du själv kan hitta på!

27/10 BIOSALONGEN kl 18.00

"När kommer snart?"

Teater för 3-5 åringar. Fri entré.

28/10 ÖSTJEMTEN kl 20.00

Blues med Erika Baier & the Business

HÖSTTRÄFF PÅ ANSJÖ BYGDEGÅRD

Fredag 4 november 19.00 Vi kommer att
sälja nybakat tunnbröd, vi har auktion och
lotteri och som vanligt, fika med hembakat
bröd. På "långfredagen" d v s julslytningen
den 2:a december kommer vi också att sälja
tunnbröd och ta upp beställning om ni vill ha
bröd närmare jul.

17 NOVEMBER BIBLIOTEKET KÄLARNE

"PUMPEN": Rolig frågetävling

Program: Fika 19.00

Tävlingen börjar 20.00

IÖGT-NTO

JULMARKNAD PÅ TOSSENGÅRD SÖRBYGDEN

Lördag 26 november 12.00-14.00

Lokala hantverkare, Tunnbrödsbak, Lotteri
och servering.

Bordbokning tel 073-058 21 80 eller

e-post

ingegerd.sörbygden@gmail.com

PRO-BINGO

Onsdagar kl 17.45 fr.o.m. 19 oktober

i Församlingshemmet Västanede

Välkommen!

TRIVSELTRÄFFAR

Lindqvistarna, Folke, Hasse och Olle kommer
till Församlingshemmet i Västanede tisdagen
den 25 oktober 11.00 och som grädde på
moset även Bengt "Sillen" Sandström. Vi tar
tacksamt emot vinster till våra lotterier. In-
träde som vanligt, 30 kr. Och Du! Kom i tid!

Tisdag 22 november 11.00 kommer

2xKällström till Tossengård med sång, musik
och lotterier.

Vi hälsar alla välkomna till våra träffar!

Monica och Sigbritt

**OBS! Fler bilder till "En sommarpromenad på Johannesnäs" och
"Ilvåsbanan i Hällesjö" finns på hemsidan www.kalarnenytt.se**

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 6 2016 trycks den 25/11. Manusstopp: 18/11

Redaktör samt annonser och sponsring: Runa Westman, 070-349 12 09,
e-post runwes@telia.com

Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller
0696-403 01 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se