



KälarneNytt

En tidning för Kälarnebygden

årgång 11 nr 4

Aug 2015



Stugan på Ede mitt sommарparadis på jorden!

Längst ut på en udde vid Sicksjön ligger den sk sportstuga som min far, Algot Sundin, och hans bror, Anders Sundin, började bygga 1946. Den blev en av de första stugorna vid Sicksjön. Sedan tidigare fanns några fiskestugor.

Bröderna hade under många ungdomsår fiskat främst småling (småsik) i Sicksjön. De gick från gården i Västanede över Svedjeberget till Ede och Sicksjön. Där lade de nät på kvällen, övernattade i en fiskestuga, tog upp näten tidigt på morgonen och gick tillbaka hem till gården med den eventuella fångsten för att sedan göra ett dagsverke i jordbruket.

Jag var åtta år då stugan började byggas och fick både glädjen och kravet att hjälpa till med vad jag kunde och orkade. Som grundmaterial till bygget hade man köpt en gammal skogarbetarbarack som plockades ner i sina beståndsdelar för att återanvändas i bygget. Ett av mina första minnen var att jag fick räta alla utdragna spikar med en hammare över ett städ. De rätade spikarna återanvändes sedan när de begagnade panelbrädorna spikades upp som väggar. Ett annat minne från bygget var när spisen och öppenspisen med tillhörande skorsten skulle muras. Det fanns ingen bruten väg ännu till stugtomten. Tegelstenarna fraktades

**Denna tidning sponsras av
GASTSJÖNS BYGDEGÅRDSFÖRENING**

med bil ner till Sicksjöns strand rakt nedanför Näslins gård. Där lastades de i Näslins båt som sedan roddes (relingen låg strax över vattenytan) till byggplatsen. Genaste vägen var att ro under träbron som gick ut till Sicksjöholmen. Pappa och farbror Anders hade lejt en murare från Sörbygden (vill jag minnas) som var storkonsument av snus. Min uppgift under murandet var att vara hantlangare åt muraren och se till att han alltid hade tegelstenar inom räckhåll. Pappa hade särskilt betonat för mig att de mörkröda stenarna skulle användas till fronten på öppenspisen och jag skulle lägga fram dem till muraren när det var dags att mura fronten. Nu brydde sig inte muraren särskilt mycket om sin hantlangare och eftersom snuset yrde runt honom så intog hantlangaren en något tillbakadragen roll vilket gav till följd att de fina mörkröda tegelstenarna hamnade utspridda i muren och ingen fanns kvar när det var dags att mura fronten!

Min pappa var vägmästare i Kälarne och det innebar att tjänstetelefonen kunde ringa när som helst under dygnet. I stugan på Ede

fanns ingen telefon, så där fick han vara ifred och det var en av anledningarna till bygget. En annan anledning var att vi fem syskon inte kunde delta i buset på byn när vi var i stugan.

Vi hade många underbara somrar i stugan på Ede. På lördagskvällarna under sommar-månaderna kunde vi sitta på altanen vid stugan och lyssna på dansmusiken från dansbanan på Sicksjö-holmen, som ligger c:a 100 meter från vår stuga. Jag och mina syskon var för unga för att få gå dit och när vi nått lämpliga åldrar för att gå på dans så var tyvärr dansbanan nedlagd och riven. Jag tror att den revs någon gång i början av 50-talet. Om någon minnesgod läsare vet när är jag tacksam om du hör av dig. Sedan vi flyttade från Kälarne för fem år sedan använder vi stugan på Ede som sommarbostad.

Christian Sundin

Dags igen för trivselträffar

Vi börjar den 6 oktober kl.11 och på mångas begäran kommer Hasse Thor igen. Den här gången till Församlingshemmet i Västane.

3 november har vi bjudit in Berit Källström. Hon kommer att berätta ur sin senaste bok "Boken som jag skrev". På vår inrådan tar Berit med sig böcker om någon vill köpa en bok. Sune Kvist och Bertil Jonsson underhåller men glad musik. Platsen är Tossengård och tiden kl.11.

Nästa trivselträff blir den 24 november. Till den träffen hoppas vi på Er hjälp med förslag på underhållning eller ämne. Välkommen med förslag till Monica eller Sigbritt.

8 december har vi den stora glädjen att åter kunna bjuda in till julmusik med Marie och Lotta i Bygdegården i Västervösjö kl.11.

Som vanligt är alla välkomna. Vi kommer varje gång att servera något ätbart och även ha lotterier. Därför är vi tacksamma om Ni vill ta med en sak till lotterivinst.

Vi ses hoppas Monica och Sigbritt

Ede – mitt i världen

Den lilla byn Ede, belägen mellan Hemsjön och Sicksjön med sina 10 bofasta invånare sväller under sommarmånaderna när de ca 50-talet sommarstugorna befolkas med gäster från när och fjärran. Det är en fröjd för ögat för oss bofasta att se folk promenerande, cyklande, löpande, ridande, roende eller paddlande och på alla andra möjliga färd sätt vare sig det är motorburet eller med t ex hundspann ta sig fram i och runt byn och inte sällan när man råkas så får man ta till andra språk än svenska för att göra sig förstådd. Främst engelska och tyska, och den som kan lite italienska eller polska kommer långt.

Vad sysselsätter sig sommargästerna med under vistelsen? Det badas och bastas, det fiskas och grillas, det motioneras och softas, det renoveras och investeras, det pratas och skrattas och sjungs och leks runt om i byn.

Förutom sommarstugegästerna kommer en hel del fiskare för att fiska mest gädda och abborre i sjöarna och ädelfisk främst i Djuptjärnsgruppen. Under hösten kommer många för att håva sik i mörkret med ficklampa i Orrån, vilken sker precis när den första snön kommer och isarna börjar lägga sig. Det är ett spännande fiske som inte så många varit med om. På vårvintern anordnas lagtävling i gäddfiske med saxar och det brukar vara populärt. Särskilt som det i Sicksjön även fångas storöring ibland. Ifrån Östersund anordnas varje år under en helg pimpelfisketävling i bl a Hemsjön där proffsen drar massor av fisk (ibland upp till 19 kg!!!) på bara fyra timmar. Fiskekort finns att köpa både på Bilisten i Kälarne och vid anslagstavlan i slutet av byn. Vid Sicksjön finns roddbåtar och vid både Djuptjärn och Västerholmtjärn finns övernattningsstugor att hyra.

Jakten är också en stor del av aktiviteten i byn. Jaktlaget har i september många jägare ifrån såväl södra Sverige som utomlands, främst ifrån Tyskland. De allra flesta i laget pratar och förstår tyska efter mångårig träning. I augusti varje år har laget en gemensam fixardag som avslutas med en trivsamt grillkväll för jägarna och deras familjer. Det blir som uppstarten till den jaktsäsong som börjar och mitt i byn ligger jaktlagets timmerkoja och moderna slakt-hus, dit många kommer för att kolla på de älgar, eller eventuellt en björn som fällts och för att prata lite. Med andra ord är det höstens samlingsplats i byn.

Det härliga ljuset under fina vårdagar lockar ut folk på sjöarna på skoter, på promenad och på längdskidor så länge isen ligger kvar. Den senaste vintern bjöd på underbara skridskoisar och det utnyttjades av både barn och vuxna även på kvällarna med hjälp av pannlampor. På privat initiativ brukar ett längdspår som mäter hela 12 km dras upp runt Hemsjön. Man kan i princip kliva på spåret var som helst runt sjön och för de som släpper av barn vid slalombacken kanske ett varv runt sjön på längdskidor skulle kunna vara ett lockande alternativ.

Bärplockare, både privata och professionella finner man i skogarna, liksom de som rastar hundar och som deltar i geocaching, som är en modern form av gömma nyckel eller skattjakt. Det finns flera skatter att hitta häromkring;) Se: www.geocaching.se



Roland Olsén, ålderman i byn som han själv säger, även om han är rätt ung med tanke på att Alva är byns äldsta invånare med sina 91 år, har förutom en kortare tid för arbete, bl. a i Västerås, alltid bott på Ede. Han säger att det finns många fina platser i Sverige men det som gör att Ede är så speciellt är att det finns vatten här. Förr om åren fanns massor av barn på gårdarna. De sprang emellan och lekte men numera har de bytts ut mot sportstugeägare.

Roland brukar säga att han bor på en turistort numera.

Man blir ju lite nyfiken på hur våra utländska gäster/stugägare ser på en liten by som Ede när man tittar på den från ett litet annat perspektiv. Här kommer några av rösterna:

Tony och Ann-Kristin Nässlin-Trione som bor i Bari, Italien och som återvänder till Ede varje år sedan 1975 säger: "Ede è gioia e felicità" (Ede är glädje och lycka) och så vackert att man kan gråta, t o m myggen hör till. Tony lägger till: "the silence is very strong" och menar att just tystnaden gör att man sover som en stock. I Italien skriker, gapar och tutar alla och därför njuter de av lugnet och tystnaden på Ede. Det är skönt att sova under täcke och med braskaminen i närheten istället för att svettas i 40 graders värme menar Ann-Kristin. Den skira grönskan, det blå vattnet, doften av barr och just myrlukten är underbar.



Ann-Kristins syster **Birgitta Nässlin-Colonna och hennes man Ettore** njuter också av sina vistelser på Ede. I 40 år har de återvänt till Ede och nuförtiden delar de sin tid mellan Bali, Bari och Ede, så de har verkligen erfarenhet av olika platser i världen. Stugan de byggt upp placerades just på den klippa dit Ettore brukade ro för att sätta sig och läsa i lugn och ro. Liksom Ann-Kristin och Tony uppskattar de att efter ett par dagar kunna varva ner ifrån kaos och en massa folk. De älskar kontrasten av liv, att få klippa gräs, röja, och fixa själv, vilket inte är det vanliga i Italien. Där anlitas istället hantverkare/yrkesfolk för allehanda sysslor. Deras italienska vänner och bekanta tycker även att det är underbart att leva utan stängsel, grindar eller murar runt husen.

Anne Stoller och Andreas Göldner ifrån Berlin säger:

"die Ruhe, die Luft, die Menschen" = lugnet, luften och människorna. Andreas som inte har växt upp med vistelser på Ede lägger till : "happy wife = happy life" och skrattar

eftersom han förstår att ett år utan Edebesök för Anne vore otänkbart och därför följer med upp. Men vid vidare eftertanke lägger de båda till att det är fantastiskt och rätt ovanligt att en by ligger så vackert så nära två stora sjöar.

Kjell-Åke Söderström instämmer att även han, som inte reser längre än ifrån Kälarne till sin nya timrade stuga på Ede, njuter av lugnet och att kunna basta, bada och fiska.



Anne, Kjell-Åke och Andreas



Ifrån norra Tyskland kommer **Marko Holm**, som varit jaktgäst i många år men som även sommartid tar med sig familjen upp på semester menar att det är rätt tydligt varför de väljer att komma till Ede:

”ganz Einfach: die frische Luft, die Natur, die Freiheit und die Einfachheit” = den friska luften, naturen, friheten och enkelheten uppskattar de mycket. Marko är också mycket förtjust i Jämthundar och har nyss skaffat sin andra jämte, lilla Silja ifrån Kälarne, som ska flytta till Tyskland. Där är Jämthundar sällsynta och tas ofta för att vara Laikor.

Att Jämtlands skogar är en underbar värld menar **Stefan Haisch**, bosatt i södra Tyskland och som vistats på Ede i 21 år och han skriver själv:

Jämfört med Tyskland är Jämtlands skog ett stort område, där inga bor – nästan inga. Men de som bor här är så väldigt trevliga människor att jag återkommer varje år för att träffa kompisar och vänner. Och för mig är min stuga, som ligger på ett särskilt fint ställe, den enda tänkbara plats där jag fullständigt bara kan vara efter ett stressigt år på jobbet.

Jag trivs i den vackra, rika naturen här och tycker om friheten som alla har här när det gäller att köra fyrhjuling eller snöskoter. I Tyskland tror man att naturvård och motorer inte går ihop, men det gör det!

Inte minst finns här den speciella mat som jag tycker så mycket om, även om det inte alls är speciellt här: hjortronfil, päronkräm, älgkött, filmjolk och mycket mera!

Tack alla ni som låter mig vara en del av sällskapet här och bjuder mig till mysigt kaffe och prat så ofta.

/Stefan



Förutom den vackra naturen är byn Ede även känd för att vara full av samlande människor och ett tydligt bevis på detta i dagsläget är Sune Kvists radiomuseum i Kälarne. Även musik har en stark koppling till Ede och i varje gård har det spelats och sjungits under alla tider, så vi bofasta instämmer med alla ovan intervjuade personer med att sjunga Allsång på Skansen-melodin i vår egen tappning:

*Ede i vårt hjärta, låt oss besjunga dig nu
Åldrad i ungdomlig grönska, byarnas by det är du . . .*

/Eva Kvist



Denna eleganta giraff-familj står på en stubbe och hälsar besökarna välkomna till giraff-museet i Västane. Konstverket är designat och tillverkat av museiägaren själv, Gullik Sundin.

Inne i museet har han sina övriga, ca 800 giraffer, vilkas historier han gärna berättar för besökarna.

Runa Westman

Kära läsare!

Som du ser så handlar detta nummer av KälarneNytt till stor del om Ede-Svedje- och Västanedetrakten. Detta beror på att folk just här har varit extra pigga på att komma med sina berättelser. Om du vill dela med dig något från din by eller ditt alldeles egna lilla paradiset, så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig. Ja, du får naturligtvis komma med annat nytt eller gammalt också, som du tycker skulle passa i tidningen. Du får hjälp med skrivandet om du så önskar. KälarneNytt skulle kunna bli en mycket intressantare tidning om vi hade fler berättare och skribenter ute i byarna eller i församlingen.

Hälsningar Runa Westman

TACK!

Tusen tack för ett suveränt bemötande och omhändertagande när olyckan varit framme, till Staffan, granne på Ede, Anna-Karin, Erik och Marie på HC, ambulanspersonalen och Mats som följde med en skärrad hustru till stan fredag 7/8.

Christian o Britt-Inger

Fikapaus

Sitter på bron och funderar. Och jag tror, att det är alldeles tyst. Men om jag verkligen lyssnar, hör jag långt bortom fjärran en fågels läte. Jag vet inte vilken fågel det är. Alldeles intill bron vippar sädesärlan glatt omkring, flyger runt och "pratar" på, på sitt sätt. I närheten av Udden, klagar canadagässen högljutt. Dom närmar sig viken här hemma, men drar förbi och snart hör jag ropen bortåt Sandnäset. Är det uppbrottsstämning undrar jag? Dom kanske har lika svårt som jag att skilja på sommar och höst. Vädret har ju verkligen skiftat på många olika sätt. Igår såg jag de första gula bladen på gräsmattan. Men nu står solen högt och värmer. Det märks på livet i naturen. På svalorna som kvittrar vid ladugården, på flugorna som surrar förbi och getingarna, som har sitt samlarnäste i närheten. Men jag lyckas inte räkna ut var dom håller till. Ibland kommer dom in i köket och surrar mot fönsterrutan. Rätt typiskt för årstiden, att dom söker sig in i husen. Som vanligt väcker solen liv och glädje omkring oss. "Tystnaden" som jag hörde är inte så kompakt som jag trodde. Jag hör motorljudet av en traktor, som passerar, en bil smyger förbi och en sommarvarm vind silar ljudligt genom träden. Hunden, trött och nöjd efter morgonens promenad med snälla grannarna, sträcker ut sig i gräset utanför bron. Idag ska veteåkern bärgas för foder till djuren och skörden verkar bli bra. Så ser dagen ut. I solen, med vinden och med himlen som klarblått tak, tar jag mitt elvakaffe på bron, i denna fina sensommartid.

Elisabeth Engberg



Skåningar har hittat ända till Svedje

På torsdagseftermiddagen landade vi på Frösön. Där stod en välkomstkommitté bestående av några trevliga jämtlänningar. Att vi sen knappt förstod vad de sa spelade ingen roll, det lät ju så trevligt och glatt när de pratade.

Väl framme i Svedje träffade vi resterande av familjen, ett kärt återseende. Efter en helt fantastisk älgskavsgryta på kvällen, tillagad av självaste herrn i huset och bra service av självaste frun, satt vi på kvällen och bara njöt av utsikten över sjön.

Fredagen började också helt fantastiskt, med en härligt uppdukad frukost och trevligt sällskap. Sedan gick vi ut på en promenad i gassande sol. Målet var, att hälsa på ytterligare en skåning som lyckats förirra sig upp i de jämtländska skogarna.

Grillning nere vid sjön stod på programmet till lunch. Här gällde det att ladda upp, för det vankades surströmming till middag på kvällen. På eftermiddagen vittjades nätet som hade lagts ut på förmiddagen och det resulterade i fyra abborrar, som senare hamnade på rökeriet. På kvällskvisten var det sedan dags för den stora händelsen för oss skåningar, att inta surströmming på bastuverandan.

Vi fick instruktioner om hur surströmming skulle filéas och sedan monteras ihop med alla tillbehör. Sedan var det dags att prova. Efter första portionen gavs betyget ”går att äta”. När skåningen så småningom lade upp portion nr två, bestående av enbart en surströmming, då blev värdparet imponerade. Dagen till ära serverades det snaps av märket ”Skåne”. Till efterrätt blev det nyrökt abborre som var alldeles förträfflig.

På lördagen var det fixardag i jaktlaget. Karlarna och barnen drog iväg efter lite stim och stoj. Lugnet lade sig i huset och det blev lite sladder i köket över en kopp kaffe. Sen bar det av för sightseeing och shopping i Kälarne. Det blev allt från inköp av älgservertter och kuddfodral till besök i kyrkan. Till lunch serverades nästa specialitet, mujkor, siklöjor från Finland. Betyget blev ”riktigt gott”.

Rapport från skogen:

Här var det full fart med förberedelser inför älgjakten med att bygga torn, hugga ved, måla vedboden och röja passen. Alla hjälptes åt, både stora och små och på kvällen samlades alla med respektive och barn till en gemensam middag vid slaktboden. Det var ett härligt gäng med glada och trevliga människor.

På söndagen var det dags för tanterna (även de små tanterna) att bege sig till tantmuseet i Kälarne. Ett verkligt imponerande besök, som man inte får missa. Här togs vi tillbaka i historien av tant Astrid, som hade en berättelse om alla ting. Besöket avslutades med ett riktigt gammaldags kafferep. När vi återvände bjöds det på nyfångad abborre av karlarna. Dagen var fullspäckad, för sen for vi allihop till thailändska paviljongen och därefter till en promenad vid Döda fallet. Verkligen kontraster och många upplyftande händelser. Som

extra bonus under vår rundtur mötte vi en munk, som kom gående på vägen.

Sista kvällen med ”gänget” avslutades så med bastubad och samkväm. Nu får vi tacka för oss. Vi har njutit av alla upplevelser (inklusive surströmningen) och alla trevliga människor vi mött och inte minst av gästfriheten.

På återseende, kära Jämtland (det dröjer dock inte så länge för gubben min, då han kommer upp på älgjakten).

Stort tack för att jag fick publicera denna artikel.

Hälsningar från Maria Clevestad med Bo-Göran ”B-G” och Lovisa Wennström.



KOMIGÅNGGYMPAN
Startar 15 september 19.00
I GYMPASALEN



Kälarne Jazz- och blues höstprogram

1 sept. Norrländsk swingelit/Gösta Svenssons orkester (swingjazz)

23 sept. Ida Sand Band (blues, soul, rock)

1 okt. Chris Hiatt (blues, bluesrock)

29 okt. Sven Zetterberg Trio (blues)

Det blir förköp av biljetter via Hotell Östjemen, Kälarne, tel 0696-405 00

26 nov. Ida Bang & the Blue Tears (blues)

TACK!

Ett stort tack till Er alla som engagerat Er i årets Kamsfest och Marknad.

Tack också till alla knallar och sist men inte minst till alla besökare.

Styrelsen för Gastsjöns Bygdegårdsförening

Trivselbingo i Gastsjö varje onsdag klockan 18.45 t o m den 7 oktober.



Hotell ÖSTJEMTEN



Måndag 31 augusti Stänger restaurangen 14,00 pga. Personalmöte.

1 September Gunilla Öberg med norrländsk swingelit arr. Kälarne jazz & bluesklubb

23 September Ida Sand Band (blues, soul, rock) arr. Kälarne jazz & bluesklubb

1 Oktober Chris Hiatt (blues, bluesrock) arr. Kälarne jazz & bluesklubb

17 Oktober Stor Höstbuffé kl. 18-20 Pris:250: - Boka gärna bord.

Pubafton/Dans med Herrskapet

18 år & entré 100: - från 21,00

Gratis inträde om du ätit av buffén

29 Oktober Sven Zetterberg Trio (blues) arr. Kälarne jazz & bluesklubb

8 November Farsdagsbuffé 15,00-17,00 Boka gärna bord.

26 November Ida Bang & the Blue Tears arr. Kälarne jazz & bluesklubb

Julbord 5 december 16,00 endast förbokningar.

Julbord 6 december 16,00 endast förbokningar.

30 December Hemvändarpub



RESTAURANGEN HAR STÄNGT

5 och 6 december pga. julbord

23/12 stänger 14,00

24/12 & 25/12 STÄNGT

31/12 & 1/1 STÄNGT

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS TEL 0696-405 00

Kälarne/Sörbygden PRO-förening informerar:

Föreningen har för närvarande cirka 200 medlemmar, men vi välkomnar gärna fler!

Vi har en bred verksamhet som vi tror skall passa många.

Boule; ansvarig, Börje Nilsson tel. 0696 40666

Vattengymnastik; ansvarig, Monika Ljungberg tel. 070 3793758

Seniordans; ansvarig, Ingrid Litzell tel. 0696 40381

En "**Alla kan sjunga**" grupp; ansvarig, Stig Grapesjö
tel. 0727305827

Cirkelverksamhet;

När det gäller cirklarna vill vi gärna veta vad ni vill göra. Ring
Monika 070 3793758

Bingon; börjar 14 okt. kl. 17.45 i källarvåningen på hotellet i
Kälarne och sista bingon blir den 2 dec. 2015

Under hösten har vi planerat tre medlemsträffar dit alla är
välkomna.

15 sept. har vi surströmming/sill på Tossengård kl. 1500. Under-
hållning av Sigge och Britt-Inger.

20 okt. Hotellet i Kälarne kl. 1100. Juridiska frågor t.ex. testamen-
ten, samboavtal, fullmakter, Vita arkivet m.m.
Kunnig person i dessa frågor kommer att finnas på plats.
Underhållning och kaffe.

10 nov. i Västanede församlingshem kl. 1100. Då får vi besök av
arbetsterapeut och sjukgymnast som bl.a. kommer att visa oss
olika hjälpmedel och ge tips i vardagen.
Underhållning och kaffe.

4 dec. på hotellet i Kälarne kl. 1600 avslutar vi året med Julbuffé
och underhållning.

Vid varje träff anordnas lotterier, tag gärna med en "liten sak" till
vinstbordet.

Se vidare i kommande annonsering i LT och ÖP samt affischering.

VARMT VÄLKOMNA!

KYRKAN

Söndag 6/9 Kl. 11.00	Mässa i Hällesjö kyrka
Söndag 13/9 Kl. 18.00	Gudstjänst i Håsjö nya kyrka
Söndag 20/9 Kl. 18.00	Gudstjänst i Håsjö nya kyrka
Onsdag 23/9 Kl. 14.00	Andakt på Tallgläntans äldreboende
Fredag 25/9 Kl. 19.00	Höstmusik i Hällesjö kyrka, sång av Anna Brandt och Henric Hallberg, piano Astrid Åslin. Fri entré
Söndag 4/10 Kl. 11.00	Mässa i Hällesjö kyrka
Söndag 11/10 Kl. 11.00	Mässa i Håsjö nya kyrka med sång av barnkörsångare
Söndag 18/10 Kl. 18.00	Gudstjänst i Håsjö nya kyrka
Onsdag 21/10 Kl. 14.00	Andakt på Tallgläntans äldreboende
Lördag 31/10 Kl. 11.00	Ljuständning Ljungå kapell, Hällesjö-Håsjökören
Lördag 31/10 Kl. 16.00	Ljuständning Hällesjö kyrka, Hällesjö-Håsjökören
Lördag 31/10 Kl. 18.00	Ljuständning Håsjö nya kyrka, Hällesjö-Håsjökören

Pyttesång startar måndag 14/9 klockan 10. Kläder för väder, vi går till skogs!

Hällesjö-Håsjökören startar höstterminen tisdag 15/9 i Västanede.

Barnkörläger i Västanede församlingshem 10-11 oktober. Mer info på hemsidan.

Pastorsexpeditionen telefon: 0696- 536 30 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, 2015 trycks den 23/10. Manusstopp: 16/10

Redaktör: Runa Westman, 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem),
e-post michael.lofgren@poles.se

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening:

Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter 2015:

	Enskild	Familj	Förening	Företag
Insats (engångs-)	50	100	100	500
Årlig medlemsavgift	50	100	100	200

Bankgiro 5404-9606